

**'Bin avuç  
insanı, bir avuç  
patrona köle  
yaptırmayacağız'**

Bağımsız Maden-İş'e üye olmalarının ardından işten atılan Feras Madencilik işçileri, Soma'dan Ankara'ya yürüdü. İşçilere belli güzergahlarda, DGG-Sen, İnşaat-İş, Enerji-Sen, ESP destek verdi. Yürüyüşün sekizinci gününde,

işçilerin Ankara'ya girişi polis ve jandarma tarafından engellendi. İşçiler, kararlı bekleyişlerinin ardından Ankara'ya ulaştı. Yalın ayak meclise yürüyen işçiler, "Biz, bin avuç insanı, bir avuç patrona köle yaptırmayacağız" dedi. **Sayfa.9**



# 30 Atılım

İşçi Sınıfı ve Ezilenlerin Sesi

www.atilimgazetesi.com

HABERDE OBJEKTİF  
YORUMDA DEVRİMCİ

YIL 4 | 4 EKİM 2024 | 187  
ISSN 2757-8216 | FİYATI : 5 TL



## FİLİSTİN ÖZGÜR OLANA KADAR

## İNTİFADA

>> Tarih 7 Ekim 2023. Filistin ulusal direniş güçlerinden 12 örgüt, siyonist savaş makinasına karşı Aksa Tufanı hamlesini başlattı. Yerleşimci sömürgecilikle adım adım vatanları ellerinden zorla alınmak istenen Filistinli-

ler, Aksa Tufanı'yla buna "dur" dedi. Siyonist İsrail'e ağır bir darbe vurdu. Dokunulmazlık miti yıkılan Siyonizm, Gazze Şeridinde soykırım yaptı. 50 bine yakın Filistinliyi katletti. Aksa Tufanı'nın birinci yılında siyonist İsrail bu

kez soykırımcı savaşı Lübnan'a taşıdı. Emperyalizm ve siyonizmin Filistin ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırımcı işgal savaşına geçit vermeyelim. Dünyanın sokaklarında Filistin özgür olana kadar intifada diye haykıralım.

### Atılım keşif koludur



>> Atılım gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Çiçek, sosyalist gazeteciliğin kararlı bir devrimcilik gerektirdiğine işaret etti. Atılım gazetesinin bütün kritik dönemlerde, marksist leninist duruşun inşa edilmesinde keşif kolu olduğunu söyledi.

**Sayfa.14**

### 'Ulucanlar katliamının hesabını soracağız'



>> Ulucanlar katliamında direnerek ölümsüzleşen devrimciler, katliamın 25. yılında Karacaahmet Mezarlığında anıldı. Anmada, devrim şehitlerinden devralınan mücadele bayrağının kararlılıkla taşınacağı vurgulandı.

**Sayfa.3**

#### GÜNDEM

**Sayfa.2** Filistin, Lübnan direniş hakikatleri

#### BÜYÜTEÇ

**Sayfa.4** Örgütlü bir halkı hiç kimse yenemez

#### POLEMİK

**Sayfa.6** Tarafsızlık nereye kadar?

#### PRAKSİS

**Sayfa.13** Devrimci meşruluk bilinci

# Filistin, Lübnan direniş hakikatleri

**Gazze'de, batı Şeria'da on binlerce kayba rağmen direniş iradesi ve örgütlülüğü sürüyor. Aman dilemek yok, yenilmek yok, teslim olmak yok, bozgun yok! Hakikatin aynasında onur ve direniş var. Filistin budur işte. Hakikat budur. Filistin halkı, onurlu ve yenilmeyen direnişle, emperyalistlere meydan okuyor.**

Filistin ulusal özgürlük direniş birinci yılına girdi. Aksa Tufanı hamlesi ve adıyla tarihe geçen bu bir yıllık direniş süreci pek çok hakikati açığa çıkardı. Aksa Tufanının bir yıldır süren muazzam ve yenilmeyen ulusal direnişinin açığa çıkardığı ilk hakikat, siyonizmin dokunulmazlık mitinin yıkılmasıdır. Siyonist İsrail, Filistin ve bölge halklarına karşı yürüttüğü kuralı ve vahşi sömürgecilik pratiğiyle bir dokunulmazlık ve yenilmezlik miti elde etmişti. Arap-İsrail savaşında kısa sürede kesin askeri zaferler kazanan, tüm Arap devletlerine diz çöktüren, vahşi soykırım savaşlarıyla caydırıcılık uygulayan siyonist savaş makinası, Aksa Tufanı hamlesiyle stratejik bir darbe yedi. Aksa Tufanı hamlesi askeri-tekni hazırlanışı ve başarılı uygulanışıyla siyonist İsrail devletini şoka uğrattı. Filistin direniş güçlerinin başlattığı tarihsel ve stratejik savaş hamlesinde, siyonist İsrail tarihindeki en büyük kayıplarını verdi. Bu yönüyle ezilenlerin de bir kudret sahibi olduğu görüldü ve gösterildi. Ezilenlerin haklı ve meşru savaşının, devrimci kudretinin dokunamayacağı ve yenemeyeceği bir egemenlik gücü olmadığı yalın bir hakikat olarak kendini duyurdu.

Direnişin başlangıcından itibaren ABD ve AB emperyalistleri, İngiltere gibi emperyalist güçlerin siyonizmin işbirlikçisi ve müttefiki olduklarını gösterdi. Daha da ötesi emperyalist devletler İsrail'le bir savaş bloku olarak bütünleşti. Gazze'deki işgal ve soykırımın, Batı Şeria veya Lübnan işgal savaşları saldırsının faili yalnızca siyonist savaş makinası İsrail değildir, aynı zamanda ABD'dir, İngiltere'dir, AB emperyalistleridir. ABD finansal ve askeri dolaysız desteğinin yanı sıra belirli özel birliklerle Gazze'de savaşa katılan bir güç oldu. Siyonist faşist Netanyahu'yu ABD kongresinde konuşturup kutsadı. Bölgeye savaş gemilerini taşıyarak İsrail'e koruma kalkanı oluşturdu. Direniş ekseninde yer alan Yemen'i füzele vurdu.

Siyonizmin arkasında duran tüm bu emperyalist devletler aynı zamanda dünya halklarının Filistin'le dayanışmasını engellemek ve protestoları ezmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı. ABD ve Almanya'daki baskı ve yasaklar, emperyalizm ile siyonizmin simbiyotik varlık ilişkisini tüm çıplak-

lığıyla ortaya serdi. Bu bağlamda Filistin ve ardından Lübnan direnişinin açığa çıkardığı hakikatlerden biri de hasbaradır. İbranice 'açıklama' anlamına gelen bu sözcük kendi anlamının ötesinde bir gerçekliği ifade ediyor. Dosdoğru İsrail yanlısı olan grupların örgütlenmesi ve propaganda gücü olarak işlevlendirilmesini anlatıyor.

Son bir yıllık dönemde hasbara mekanizması pervasızca işletildi. Siyonizmin çapını çok aşan bir siyonizm propagandası emperyalist güçlerin hasbara mekaniğini işletmesiyle başarıldı. Siyonist İsrail'in kendi kuralı ve vahşi savaş suçlarıyla dolu işgal savaşını meşrulaştırmak için bütün dünyada hasbara şebekelerini yoğun biçimde kullandı. Biliniyor, savaşta ilk katledilen hakikattir. Siyonist hasbara, özellikle ABD ve AB gücüne yaslanarak tam da bunu yaptı. Daha baştan bu savaşı Hamas-İsrail savaşı olarak paketleyip dolaşıma soktu. Gazze, soykırımcı işgal savaşıyla yerle bir edilirken, hastaneler, okullar vurulurken, Batı Şeria'da kamplar bombalanıp hapisanelerdeki işkenceler misliyle katlanırken hasbara mekanizması siyonist terör ve vahşeti meşrulaştırmaya çalıştı. Aynı siyonist işgalci savaş propagandası şimdilerde Lübnan için Hizbullah-İsrail ikiliği olarak kullanılıyor.

Direnişin açığa çıkardığı diğer bir hakikat, bölgedeki Arap devletlerinin emperyalizm ve siyonizmin işbirlikçisi çürümüş rejimler olduğunun gün gibi açığa çıkmasıdır. Suudi monarşisinin yetkilisi ve emperyalizmin yardımcısı prens Selman'ın, "Filistin benim umurumda değil" ifadesi bölgedeki bütün Arap devletlerinin tavrını özetlemektedir. Ezilenlerin direniş çok doğal olarak emperyalizmle işbirliği içinde olan bu çürümüş zorba rejimlerin umurunda olmayacaktır. Filistin konusu bu gerici, monarşist ve faşist Arap devletlerinin politik ihtiyaçları olduğunda üzerine diplomatik siyaset ve pazarlık yaptıkları bir mevzu olmuştur. Ürdün'ün direniş ekseninde yer alan Yemen ve Suriye'yi vurması için İsrail'e hava sahasını açması ya da ABD ve İngiltere'nin Suudi Arabistan'ın sunduğu işbirliği imkanıyla Yemen'e füze atması, siyonizmle Arap devletleri ilişkisinin geldiği düzeyi göstermektedir.

Aksa Tufanı hamlesi ve direnişle belirginleşen hakikatlerden bir diğeri

ise direniş eksenidir. Devletler ve örgütler düzeyinde saflaşmış biçimlenen bu direniş ekseninde İran, Suriye, Yemen, Lübnan-Hizbullah, Filistin'deki direniş örgütleri yer alıyor. Bu devletlerin siyonizm karşısında düşman güç olarak kümelmesini sağlayan hiç kuşkusuz Filistin davası ve direnişidir. Aksa Tufanı hamlesi direniş eksenindeki devlet ve örgütleri emperyalizm ve siyonizmle açık ve cepheden savaş mevzisine taşıdı. İran molla rejimi, Filistin davasını bölgesel hegemonya amacıyla kullandı. Ama kaçınılmaz biçimde direniş ekseninin daha fazla için girdi. İran bir bölge savaşının ve emperyalist-siyonist savaş blokunun işgal saldırsının hedefi olmak istemese ve kendini bundan sakınsa da bugün daha fazla direniş ekseninin bir cephesi haline geldi.

Filistin direnişinin en temel hakikatlerinden biri de Lübnan Hizbullah hareketidir. Arap Şii halkının bir direniş gücü olarak Filistin ulusal özgürlük mücadelesini destekledi, direnişin yanında yer aldı. Siyonizme karşı Lübnan halklarının mücadelesinde en önde durdu. Bu rolünden dolayı da her dönem emperyalizm ve siyonizmin menziline bulundu. Siyonist İsrail, 2006'da Lübnan'ın güneyini işgale girişti. Hizbullah, güçlü bir gerilla savaşıyla siyonist terör makinasına tarihindeki en ağır yenilgisini yaşattı. Kuruluşundan itibaren oluşan yenilmez devlet ve ordu mitine son verdi. Ağır kayıplar veren işgalci siyonist İsrail ordusu, Lübnan topraklarından tası tarağı toplayıp kaçtı. Hizbullah, bölgede en güçlü dinamik ve savaş kapasitesi çok yüksek bir güç olarak varlığını sürdürüyor. Hizbullah liderlerinin kitlesel katliamı emperyalizm ve siyonizmin örgüt yapısını topyekun çökertme konseptini ifade ediyor. Bir şok doktriniyle Hizbullah yapısını çökertme ve bozguna uğratarak Güney Lübnan işgalini tamamlama maksadı güden siyonist vahşet, Hizbullah'ın direniş iradesi ve gücünü bir kez daha tadacaktır. İşgalci savaş Lübnan'a taşıyan siyonist terör devleti bir kez daha direnişin hakikatiyle sınılanacak ve yenilecektir. Aslolan yenilmez irade ve direniştir. Hizbullah, kurallı bir savaşla bugün de İsrail'in demir kubbelerini delip geçiyor.

Bir yıllık direnişin aynasında yansıyan hakikatler bize şunu söylüyor: Eşitsiz bir savaşta Filistin ulusu soykırımcı bir savaşı göğüsleyerek direnmiyor. Siyonizmin ve emperyalizmin dayattığı kölelik koşullarını kabul etmiyor. Gazze'de, Batı Şeria'da on binlerce kayba rağmen direniş iradesi ve örgütlülüğü sürüyor. Aman dilemek yok, yenilmek yok, teslim olmak yok, bozgun yok! Hakikatin aynasında onur ve direniş var. Filistin budur işte. Hakikat budur. Filistin halkı onurlu ve yenilmeyen direnişle, emperyalistlere meydan okuyor. Siyonist devletin katliamcı ve soykırımcı politikalarına, askeri ve teknik üstünlüklerine rağmen ezilen halkların direnebileceğini gösteriyor. Hatta düşmanlarına yenilgi yaşatabileceğini belgeliyor. Güçlünün karşısında diz çöküp el aman dileyenlere en anlamlı darbeyi vuruyor. Bizim hakikatimiz direnen, dövüşen Filistinimizdir. Umudu dipdiri olan ve dövüşen ezilenlerin inancını biliyor, direncini berkitiyor. Dünya ezilenlerine direnerek, savaşarak yol gösteriyor.

Direniş el veriyor. Şimdi Lübnan halkları siyonizm ve emperyalizme karşı onurla dövüşüyor. Aksa Tufanının birinci yılında Filistin direniş tüm dünyada eylemli ve en güçlü biçimde selamlanmayı, sahiplenmeyi hak ediyor ve bekliyor. Dünyanın tüm ezilen halklarının ilerici öncü bölükleri bu haklı ve onurlu direnişle omuz omuza durmalıdır. Lübnan'ın Gazzeleştirilmesine geçit vermemek için sokakları, meydanları kitle denizine çevirmelidir. Siyonizmin savaş makinasının işlemini sağlayan tüm ekonomik, lojistik ve askeri akış kanallarını kesme eylemlerini sürdürmelidir. Gazze'de soykırıma karşı direnişle dünyanın sokaklarını kaplayan Filistin eylemleri, ABD'de üniversiteleri, kampüsleri, sokakları sarstı. Almanya'da on binler olup "Denizden nehre özgür Filistin" şiarını yankılayan gösteri ve yürüyüşler gerçekleşti. Türkiye ve Bakur'daki emekçi sol hareketimiz bizim Filistin'e güçlü sahip çıkmadı. Can yakıcı hakikatimiz ise budur. Anlamı direnenlere boyun borcudur. Buyruğu Filistin'den Lübnan'a direnen ve dövüşenlere yoldaş olmak, ezilenlerin direnişini yükseltmektir. Öyleyse 7 Ekim'i en güçlü biçimde karşılayalım. Tarihe şan verenleri eylemlerimizle selamlayalım.

# 'Ulucanlar katliamının hesabını soracağız'

Ulucanlar katliamının 25. yıl dönümünde Karacaahmet Mezarlığında gerçekleştirilen anmada "F tipi saldırısını devreye sokmak için Ulucanlar saldırısını gerçekleştirdiler, canları pahasına direnen devrimcilerin iradesine çarptılar" denilerek, devrim şehitlerinden devralınan mücadele bayrağının kararlılıkla taşınacağı vurgulandı.



► **İSTANBUL** - Ankara'daki Ulucanlar Hapishanesinde 26 Eylül 1999'da gerçekleştirilen saldırıda katledilen 10 devrimci, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığında anıldı. Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Kaldıraç, Devrimci Parti, Partizan, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Sosyalist Mücadele İniyatifi (SMİ), Köz ve Proleter Devrimci Duruş'un (PDD) katıldığı anmada, "Ulucanlar katliamı 25. yılında, hesabını soracağız" pankartı açıldı, katledilen devrimcilerin fotoğrafları ve kızıl bayraklar taşındı.

Mezarlık girişinden Ulucanlar'da katledilen Ümit Altıntaş'ın mezarına sloganlarla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte, katliamda ölümsüzleşen devrimciler; Ümit Altıntaş, Abuzer Çat, Ahmet Savran, Aziz Dönmez, Habip Gül, Halil Türker, İsmet Kavaklıoğlu, Mahir Emsalsiz, Önder Gençaslan, Ümit Altıntaş, Zafer Kırbıyık'ın isimleri

sayılarak "Yaşiyor" dendi.

## ALTINTAŞ: HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAKLAR

Ümit Altıntaş'ın mezarı başında yapılan anma, 10 devrimci şahsında, devrim ve sosyalizm şehitleri anısına saygı duruşuyla başladı.

Saygı duruşunun ardından, Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş söz aldı. "Yılacağımızı, susacağımızı, unutacağımızı zannedenler yanılmışlardır, daima da yanılacaklardır. İnsan olmak için devrimciyi tanımak lazım, yoksa yaşamının ne hükmü var ki" dedi. "Hiçbir zaman unutulmadılar, unutulmayacaklar da yollarında devamlı gideceğiz" diyen Altıntaş, anmaya katılan herkese teşekkür etti.

## 'ÖRGÜTLÜ DEVRİMCİLER BEDENLERİNİ ORTAYA KOYARAK DİRENDİLER'

Ortak basın açıklamasını okuyan

Murat Yıldırım, hapishanelerde süren mücadelenin merkezi haline gelen Ulucanlar Hapishanesine saldırının zemininin günler öncesinden hazırlandığını hatırlattı. Yıldırım, "Sömürü düzeni, gerçekleştireceği katliama toplumsal meşruiyet kazandırmak için gazetelelerinden televizyonlarına kadar tüm propaganda aygıtlarıyla işçi ve emekçileri yanıltmaya çalıştı. Devletin tüm araçlarını devreye soktuğu saldırıya zindanlardaki örgütlü devrimciler, davalarına olan inanç ve kararlılıkla bedenlerini ortaya koyarak direndiler. Kendilerinden önceki devrim şehitlerinden devraldıkları bayrağı, sonraki kuşaklara zulme karşı direnişin onurunu yükseklerde tutmanın gururuyla teslim ettiler. Devrimci dayanışmanın en nadide örneklerinden birini sergileyerek ölümsüzleştirdiler" dedi.

## 'DEVRALDIĞIMIZ MÜCADELE BAYRAĞINI KARARLILIKLA TAŞIYACAĞIZ'

ABD-İMF patentli ekonomi politikaları devreye sokmak isteyen dönemin hükümetinin, Ulucanlar katliamı gerçekleştirerek toplumun direngen kesimlerine gözdağı vermek ve devrimci tutsakları F tipi zindanlara atarak tecrit saldırısını devreye sokmak istediğini vurgulayan Yıldırım, Ulucanlar'da tarihin sadece katliamı değil, devrimci tutsakların şanlı direnişini de yazdığına dikkat çekti.

Mücadele geleneğinin yok edilemeyeceğini vurgulayan Yıldırım, "Yol-

daşlarımızdan devraldığımız devrim ve sosyalizmin mücadele bayrağını zafere kadar kararlılıkla taşıyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.

Anma, Altıntaş'ın mezarına çiçekler bırakılması, marşlar ve sloganlarla son buldu.

## HBDH: Ölümsüzleşenlerin hesabı sorulacak

► **HABER MERKEZİ** - Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) Yürütme Komitesi (YK), Ulucanlar katliamının 25. yılına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 21 Eylül 1996'da Buca, 26 Eylül 1996'da Amed ve 26 Eylül 1999'da Ankara-Ulucanlar zindanlarında faşist devlet tarafından gerçekleştirilen katliamlarla 24 devrimci ve yurtseverin katledildiği hatırlatılan açıklamada, bu katliamların direnişlerin büyüdüğü ve devletin en fazla acizleştiği dönemlerde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer verdi: "HBDH olarak, zindan direnişinde katledilenlerin anısı önünde saygıyla eğilirken; onların sürdürdüğü direniş geleneğini devam ettireceğimizi, mücadelelerini sürdüreceğimizi ve anılarını yaşatacağımızı bir kez daha haykırıyoruz. Birleşik devrim mücadelemizi büyütürken, TC devletinden bu hesap mutlaka sorulacaktır. Yarına kalır, ancak TC'nin yanına kalmayacaktır!"

## HBDH ŞİYAR EFRİN MİLİSLERİNDEN EYLEM

HBDH Şiyar Efrin (Lokman İsmail) milisleri de İstanbul Dudullu'da AKP ilçe yöneticisine ait bir mobilya imalathanesini ateşe verdi. Milisler, eylemi Amed'te 15 Eylül'de şehit düşen Hebun ve Botan yoldaşlara adadı.

HBDH Baz Azad Piro Milisleri de tecrit ve işgal saldırılarına karşı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yat tersanesini ateşe verdi. Milisler açıklamada, "Bizler, HBDH milisleri olarak, özgürlük ve bağımsızlık yolunda her türlü bedeli göze alan, fedaice savaşarak şehit düşen her bir yoldaşı saygı ve minnetle anıyor, özgürlük sağlanana ve işgal hareketi yenilgiye uğratılana kadar dağlarda ve metropollerde eylemlerimizle faşizmin kabusu olacağımızı yineliyoruz" dedi.

## HBDH milisleri: Narin'in katillerinden hesap soracağız

► **İSTANBUL**- HBDH CebraİL Günebakan Milisleri, İstanbul'da Narin Güran için yazılama yaptı. "Narin'in katledilmediği bir dünya kuracağız" yazılmaları yapan milisler, çocukların katledilmediği bir yaşam için antifaşist halk gençliğini, kadınları, HBDH saflarına katılmaya çağırdı.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) CebraİL Günebakan Milisleri, İstanbul'un birçok semtinde Amed'de katledilen Narin Güran için yazılama yaptı.

"Narinlerin katledilmediği bir dünya kuracağız" diyen HBDH milisleri, çocukların katledilmediği bir yaşam için antifaşist halk gençliğini, kadınları HBDH saflarında mücadele etmeye, HBDH milislerine katılmaya, hesap sormaya çağırdı.

HBDH CebraİL Günebakan Milisleri, Narin Güran'ı katledenlerden hesap soracaklarını da vurguladı.



# Örgütlü bir halkı hiç kimse yenemez

Dünyası küçülen insanlar, kendine dönüyor ve dünyadaki sorunlara, acılara kulak tıkıyor. Yaşanan sorunların çözümsüz olduğunun düşünülmesi, insanların dirayetinin kırılmasındaki temel sebeplerden birisi bu. Devrim kurumlarında örgütlenmeyen, komünlere gitmeyen insanların devrime olan inançları azalıyor.

## Elende Azad

Rojava devrimi, zorlu koşullar altında ayakta kalmaya çalışıyor. Devrim topraklarının bir bölümü (Efrîn, Serêkanîyê, Gîrê Spî) sömürgeci faşist Türk devleti tarafından işgal edilmiş durumda. İşgal bölgelerinde asimilasyon politikaları devam ediyor. İnsan hakları ihlal ediliyor, halka dönük savaş suçu işleniyor. Cinsel işkence de dahil olmak üzere işgal altında yaşayanlara dönük saldırılar gerçekleştiriliyor.

Devrimin özgür alanlarına dönük her gün işgal saldırıları yaşanıyor. Saldırılarda çok sayıda can kaybı ve ağır maddi kayıplar yaşanıyor. Sınırlı imkanlarla ayakta kalmaya çalışan, ağır sanayiden yoksun bir devrim ülkesinden bahsediyoruz. Her saldırının bedeli elektrik, mazot, ekmeğe ya da su yoksunluğu olarak karşımıza çıkıyor. Kritik süreçlerde gümrük kapıları kapanıyor, devrimi boğmak isteyenler devrim topraklarını temel ihtiyaçlardan yoksun bırakmaya çalışıyor. Emperyalist ABD'nin uyguladığı "Sezar yasasıyla" ekonomik sorunlar derinleşiyor. Ulusal para hızla değer kaybederken, dolar yükseliyor. Halkın alım gücü düşüyor. Özellikle gençler arasında uyuşturucu kullanımı Suriye rejimi, Türk burjuva devleti ve onunla işbirliği içindeki güçlerce teşvik ediliyor, yayılmak isteniyor. Özel yöntemlerle kadınlar -özellikle de genç kadınlar- hedef alınıyor. Kadın bedenini hedef alan saldırılar gerçekleşiyor, tehdit ve şantaj yoluyla kadınlar devrim düşmanlığına zorlanıyor. Halk, devrim topraklarına sırt çevirmeleri için teşvik ediliyor, özendiriliyor, Avrupa'ya göçler artıyor. Bütün bunların içinde Rojava devrimi, halkların direnişiyle, varlığıyla ayakta duruyor. Başta Kürdistan ve Ortadoğu halkları için umut kaynağı olmaya devam ediyor.

Rojava'da halkın gündeminde bugünlerde artan intihar vakaları var. Politik islamcı DAİŞ çetelerine karşı direnişiyle tüm dünyaya nam salan Kobanê topraklarında farklı nedenlerle intihar eden insanlar oldu. Konuyu TKŞ ve JKŞ gündemine aldı ve intiharlara karşı bir kampanya başlattı. Kampanyanın sloganı; "İntihar çözüm değil, çözüm örgütlü yaşamda." Kampanya-



nın amacı intiharlara son vermek, halkı bu konuda bilinçlendirmek ve örgütlü safları güçlendirmek. Özellikle kadın intiharlarının olması nedeniyle, erkeklerin özeleştirilmesini sağlamak ve pratikte değişimler yaratmak için zorlayıcı olmak. Kadın dayanışmasını güçlendirmek ve devrimin kadın kanunlarının uygulanması için ısrarcı ve takipçi olmak.

Aslında bunlar, TKŞ ve JKŞ'nin programatik görüşüyle ortaya koyduğu ve günlük çalışmalarına yansıyan temel olgular. Ancak bu kez intihar vakaları nedeniyle konuyu bu ekseninde tartışmaya ve çözüm üretmeye kararlı olduğunu belirtmek gerekir.

Kampanya kapsamında pek çok kurum ve örgüt ziyaret edildi, fikir alışverişinde bulunuldu. Her kurum kendi çalışmaları bünyesinde konuyu gündeme almış ve çalışmalara başlamış durumda. Kobanê hastanesi, Kobanê Emel Hastanesi, Sara Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Kurumu, Psikoloji Doktorları Birliği, Mala Jin'lerle görüşme yapıldı. Konu kapsamında Psikoloji Doktorları Birliği hem hastanelerde hem de komünlerde seminerler düzenliyor. Mala Jin'ler köy toplantıları yaparak özellikle kent merkezinden uzak yerlerdeki kadınlara ulaşmaya çalışıyor.

Konu kapsamında gezip dolaşan esnaflarla uzun uzun sohbet etme imkanı oluştu, bu sohbetlerin yararı da görüldü. JKŞ, kadın intiharlarının sebebini anlamak ve duruma karşı mücadeleye etmek amacıyla mahallelerde ev toplantıları düzenledi. Bu toplan-

maların halkın nabzını tutmak için son derece önemli olduğunu söylemek gerekir. Ev toplantılarının bir kısmına, yakınları intihar eden kadınlar katıldı. Bazı toplantılarda kadınların bazıları intiharı düşündüklerini itiraf etti.

Geçen sürede intiharlar konusunda bazı başlıkların öne çıktığı görüldü: Devrim düşmanlarının toplumu ideolojik olarak kuşatmaya çalışırken sarıldığı en büyük silahlardan birisi uyuşturucu madde kullanımı. Özellikle gençler arasında sömürgeci faşist Türk devletinin eliyle uyuşturucu madde kullanımı yaygınlaştırılıyor. Ajanlaştırma ve işbirlikçi ağına çekmek için özel politikalar uygulanıyor. Bunun karşısında, iç güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele etmek için operasyonları ise aralıksız sürüyor. Gençlik örgütleri konuyu sürekli gündemde tutuyor. Geçtiğimiz aylarda Devrimci Komünist Gençlerin (CKŞ) uyuşturucu ile mücadele kapsamında geniş bir kampanyası oldu. Komünler ve çeşitli kurumlar bu konuda halk toplantılarına devam ediyorlar. İç güvenlik güçlerince açığa çıkarılan ajan-ışbirlikçi ağlarında MİT'in hizmetine geçen hainlerin kamuoyuna açıklanan itiraflarına baktığımızda uyuşturucunun nasıl bir araç olarak kullanıldığı görülüyor. Kobanê'deki Yeni Emel Hastanesinden alınan bilgilere göre son iki ayda intihara teşebbüs eden bütün erkek hastalarda uyuşturucu madde bağımlılığı tespit edilmiş. İntihara teşebbüs eden bir erkek, yakınlarına olay anını şu sözlerle anlatmış: "Ben evde yatıyordum. Sonra siyah giyimli yüzü maske ile kapa-

tılmış 7-8 kişi içeriye girip beni uyardı. Bana bir kablo bul ve kendini as dediler." Bahsettiği 7-8 kişinin evin salonundaki yastıklar olduğu olaydan sonra anlaşıldı. Kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle halüsinasyon görmüş ve son dakika eşinin dikkati sayesinde ölümden kurtulmuş.

Savaş tehdidi yaşamsal pek çok şeyi etkiliyor. Erkek egemenliği böylesi süreçlerde daha çok artıyor. Devrim düşmanlarının en çok hedef aldığı şeylerden birisi de devrimin kadın kazanımları. Rojava devriminin ruhu kadın kanunlarında ve yaşamda uygulanan kazanımlardadır. Aşiret yapısının hala çok güçlü olduğu topraklarda değişimi örgütlemek, geleneksel kurullarla mücadele etmek, öncelikle büyük bir ideolojik kararlılık, sabır ve direnç istiyor. Ne yazık ki örgütlülüğün biraz zayıfladığı yerlerde erkek egemenliğinin artmasına, kadın intihar vakalarının artışına denk geliyoruz. Kadınların genelde kendini asma ya da ilaç içme yöntemiyle intihar ettiği görüldü. Şüpheli bir olay ise çatıdan atlama ile gerçekleşti. Bu vakalardan sonra kadın savunma güçlerinin açtığı soruşturmalar var, bu süreç titizlikle devam ediyor. Hayatını kaybeden kadının varsa eş, babası, abisi ilk şüpheliler olarak sürece dahil ediliyor. Kadınlar arası intihar vakalarında karşılaşılan şey genelde sistematik ve uzun süreli şiddete maruz kalmış olmaları. Hemen hemen bütün vakalarda psikolojik şiddet öğeleri yüksek. Konuya dair soruşturmalar devam ettiği için resmi bilgiler sınırlı. Ancak özellikle kadınlar arasında yapılan toplantılarda öne çıkan yorum "Kimse, dayanamayacağı kadar zulüm olmadıkça kendini öldürmez. Hiçbir anne ne kadar zor olursa olsun çocuklarını bırakıp gitmez" yönünde. Bu ay içerisinde intihar eden kadınlardan birinin, berdel ile evlendirildiği erkeğin hakaretlerine maruz kaldığı ve komşularına "Ben artık dayanamıyorum kendimi öldüreceğim" dediği öğrenildi.

Devrim topraklarına yönelik saldırılar, kısıtlı imkanları daha da kısıtlı hale getiriyor. Birçok kişi fakirliğin intiharlara sebep olduğunu düşünüyor. Konunun gündeme getirildiği bir JKŞ toplantısında toplantıya katılan kadınlardan biri şunu ifade ediyor. "Kimse

açlıktan ölmez. Hele bugün burada asla! Açlıktan ölseydi benim karnımda ikiz bebeklerim vardı onlar ölürdü. Yoksulluk bir şekilde geçer, çaresi var. Ama bu intiharlarda başka sebepler var. Uyuşturucu kullanıyorlar, bunu herkes biliyor. Kadınların intiharında zaten başka sebepler var. Ben ruh hastalıkları olduğuna da inanmıyorum. Hastalığı olanlar ilaç kullanır, hastalığın belirtileri olur. Nasıl oluyor da iki ay önce evlenmiş bir kadın bir sabah aniden kendini balkondan aşağıya atıyor?"

Yapılan çalışmalarda örgütlülüğün zayıfladığı yerlerde, insanların kendilerine, sanal dünyaya döndüğü görüldü. İnsanların akıllı telefonlara gömüldüğünü, herkesin bireysel bir dünyaya çekildiğini fark ettik. İnsanlar, video ve sanal paylaşımlarla aslında olmayan hayatlara özendiriliyor. Dünyası küçülen insanlar, kendine dönüyor ve dünyadaki sorunlara, acılara kulak tıkıyor.

Yaşanan sorunların çözümsüz olduğu düşünülmesi, insanların dirayetinin kırılmasındaki temel sebeplerden biri. Devrim kurumlarında örgütlenmeyen, komünlere gitmeyen insanların devrim olan inançları azalıyor. Kadınların yaşadığı şiddet vakalarını kadın kurumlarına taşımaması çaresizlik hissi doğuruyor. Oysa kanunlar çok net. Kadın savunma birlikleri her alanda yer alarak kadınları korumaya devam ediyor. Bu konuda olumlu örneklerden biri birkaç gün önce yaşandı. JKŞ, iki kadın intiharının görüldüğü bir mahallede çalışma yürütüyor. Söz konusu mahallede yirmili yaşlarda genç bir kadının özel fotoğraflarının internete düştüğü, bu nedenle hem ailesi hem de evli olduğu erkeğin ailesi tarafından ölümle tehdit edildiğini öğreniyorlar. Fotoğrafları, Avrupa'ya göç eden eşine yolladığını ve sabah telefonunun bir şekilde kilitlendiğini ve açamadığını söylüyor. Telefonunu tamircide

açan kadın, internetteki sosyal medya hesaplarından eşine gönderdiği fotoğrafların yayıldığını fark ettiğini söylüyor. Bu kadın ölümle tehdit edildiği için JKŞ'li kadınlara ulaştı ve JKŞ aracılığıyla kadın savunma birliklerine ulaşması sağlandı. Ve kadının yaşamı güvenceye alındı. Bu örnekte görüldüğü üzere, örgütlülüğün olduğu yerde hızlıca kadınların güvenli yerlere alınması mümkün oluyor ve korkulan şeyler yaşanmıyor. Devrimin kazanımlarından biri de kadınların, devrimin kadın savaşçılarından ya da kadın kurumlarının herhangi birinde olmasının toplumun "susmasını" sağlaması. Yani gerici kurallar, "namus" anlayışları o duvarların korumasını aşamıyor. Bu konuda kabul söz konusu.

JKŞ'nin, kampanyayla amaçladığı buna benzer örnekleri arttırmak. Uyuşturucu kullanımına karşı mücadele etmek. Ve insanların devrimde örgütlenmesini sağlamak.

Biliyoruz ki, "Örgütlü bir halkı hiç kimse yenemez". Örgütlenmek güçlenmek demektir ve saldırılara karşı ancak güçlü bir örgütlülükle karşı koyabiliriz. TKŞ ve JKŞ bu konudaki çalışmalarında halktan büyük ilgi ördü ve kampanya aralıksız devam ediyor. Rojava devrimini korumak ve savunmak, cephelerde savaşmak kadar ideolojik kuşatma saldırılarına karşı da savunmak temel önemde duruyor.

Bunların içinde en tehlikeli olan uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaşması. İşgalci Türk devletinin özel politikalarıyla ve ajan işbirlikçi ağıyla özellikle gençler uyuşturucu batağına çekiliyor.

Saldırıların artmasıyla orantılı olarak erkek egemenliği de yükseliyor. Kadına yönelik şiddet vakaları artıyor. Aşiret yapısı devrim topraklarında hala varlığını sürdürüyor. Saldırıların en yoğun olduğu en kritik süreçlerde geleneksel kurallar hortluyor.

## 'İntihar çözüm değil, çözüm örgütlü yaşamda' kampanyası sürüyor

► **KOBANÊ** - Devrimci Komünist Kadınlar (JKŞ) ve Komünist Devrimci Hareket (TKŞ), son süreçte Fırat bölgesinde ve Kobanê'de artan intiharlara karşı "İntihar çözüm değil çözüm örgütlü yaşamda" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında kenti afişlerle donatan JKŞ'liler, aynı mahallelerde ev toplantıları örgütledi, sorunları ve çözüm önerilerini tartıştı.

### 'ARTAN MADDE BAĞIMLILIĞI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET'

JKŞ üyeleri, düzenledikleri ev toplantılarıyla son dönemde artan intihar vakalarını tartıştı. Özellikle kadın intiharları ve nedenleri üzerinde yapılan tartışmalarda, artan uyuşturucu kullanımı, örgütlü yaşamdan uzak durma intiharların sebebi olarak öne çıktı.

Toplantıda JKŞ adına konuşan Xanim İbrahim, yürüttükleri çalışmalardan çıkan verileri aktararak intihara neden olan koşulları tartıştı.

### 'KADIN DAYANIŞMASI İLE TOPLUMSAL ÇÜRÜMENİN ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ'

Toplantıda söz alan kadınlar, toplumsal baskının, geleneklerin, aşiret kurallarının kadınların yaşamında zincire dönüştüğüne dikkat çekti. Kadınların yaşamlarını sınırlayan etkilere dikkat çekilerek, kadın dayanışmasıyla sorunların önüne geçileceği vurgulandı.



### 'DİRENMEK VE KAZANMAK ZORUNDAYIZ'

Toplantıda söz alan JKŞ üyeleri de "Değişim sağlamak zor, kolay değil. Ama şimdi pes edersek elde ettiğimiz özgürlükleri de kaybederiz. On yıl önce başka sorunlarımız vardı. Kimse bir kadının lokantada çalışabileceğini düşünür müydü? Ya da okula gidebilir miydiniz? Şimdi yeni bir aşamadayız. Sorunlarımız daha farklı ama aşmak zorundayız. Direnmek ve kazanmak zorundayız. Bunu kimse tek başına yapamaz. El ele vereceğiz. Birbirimize yaslanacağız. Kadınlar birlikte bu devrimi sosyalizme ulaştıracak. O zaman yaşadığımız yoksulluk da diğer sıkıntılar da azalacak" dedi.

JKŞ temsilcisi konuşmasında kadınları örgütlenmeye ve örgüt saflarında yer almaya çağırırdı.

Canlı tartışmaların yürütüldüğü toplantıda Raperin gazetesi de okundu.

## İç Güvenlik Güçleri uyuşturucuya karşı mücadele başlattı



► **HESEKÊ** - İç Güvenlik Güçleri, uyuşturucuya mücadele kampanyası başlattı.

İç Güvenlik Güçlerine bağlı Narkotikle Mücadele Ofisi, Heseke kantonunun Çilaxa kentinde kampanya kapsamında halkla buluştu. Toplantıya, komün, kent meclisi ve ilçe eşbaşkanları, Cizre kantonu Demokratik Özerk Yönetim üyeleri, demokratik kitle örgütü temsilcileri de katıldı.

Çilaxa Narkotikle Mücadele Ofisi üyesi Mihemed Şahin, bölgeye uyuşturucu getirip yaymaya çalışan kişilere karşı uyanık olunması çağrısında bulunarak, "Şam hükümeti güçleri ve yandaşları, işgalci Türk devleti ve çeteleri, ENKS bölgede madde bağımlılığının yaygınlaşması için uğraşiyor" diyerek, uyuşturucunun işgal politikasının parçası haline getirildiğine işaret etti.

Bu güçlerin amacının toplumu bölmek olduğunu vurgulayan Şahin,

"Bölgedeki güvenliği bozmak istiyorlar. Birçok suçun sebebi uyuşturucu maddedir" dedi. İşgalci güçlerin bölgede yürüttükleri özel savaşın parçası olarak uyuşturucu satışı yaptığını kaydeden Şahin, "Güvenlik güçleri bu olguyu tek başına yok edemez. Uyuşturucu tacirlerini yakalayıp kaçakçılığını durdurmak mümkün ama kent sakinlerinin çocuklarını ve çevrelerini denetlemesi gerekiyor. Bu konuda birlik olmalıyız" çağrısı yaptı.

Toplantıda konuşan Narkotikle Mücadele Ofisi üyesi Ayid Sefuk da işgalci Türk devletinin, Şam hükümeti ve ENKS'nin bölgede yaymaya çalıştığı uyuşturucu türlerine dair bilgi verdi, herkese dikkatli olmaları, şüpheli bir davranış görürlerse haber vermeleri çağrısında bulundu.

İç Güvenlik Güçlerinin uyuşturucu ve uyuşturucuya karşı mücadele konusundaki halk buluşmalarının süreci belirtildi.

# Tarafsızlık nereye kadar?

**Filistin ve Lübnan halklarının direnişinin yanında durmama ve desteklememe politikası, Kürt özgürlük hareketinin bölgedeki varlığı, misyonu, rolü ve önerdiği paradigmayla açıkça çelişiyor. Ezilen bir halkın stratejik müttefiklerinden biri diğer ezilen halklardır. Filistin ve Kürt ulusu bölgenin iki devrimci ulusal direniş gücüdür. Bugün bölgede ihtiyaç olan halkların birleşik direniş cephesini örgütlemektir.**

## Göksu Çağan

İrkçi sömürgeci siyonist terör devleti işgal savaşını Lübnan'a taşıdı. Aksa Tufanı hamlesinin yıl dönümüne yaklaşırken siyonist savaş makinası beklenen Lübnan işgal savaşını peş peşe gelen savaş saldırılarıyla başlattı. Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerine tıpkı Gazze'de olduğu gibi soykırımcı kitle imha silahlarıyla saldırdı. Filistin direnişinin Lübnan cephesini omuzlayan Hizbullah'ı özel olarak hedefledi. Soykırımcı işgal savaşının giriş etabında içinde Hizbullah hareketinin Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın da olduğu çok sayıda liderini alçakça katletti.

Filistin davası ve direnişinin dünya ezilenlerinin, halklarının, ilerici ve devrimci güçlerinin güçlü desteğini alarak haklı ve meşru mücadelesini yükselttiği biliniyor. On yıllar boyu Filistin ulusal davası dünya haklarının ortak davası olageldi. Tam da bu tarihsel dersi çalışkan soykırımcı emperyalist-siyonist savaş bloku yeni yeni işgal savaşlarında yeni bir konsept devreye sokuyor. Lübnan'daki yeni sömürgeci işgal savaşında da emperyalist-siyonist savaş bloku daha önce Filistin'de kullandığı savaş meşrulaştırma yordamı işletiyor.

Filistin'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah hedefleştirmesi ve şeytanlaştırması spesifik bir psikolojik ve ideolojik işlev görüyor. Bu özel psikolojik ve ideolojik savaş aynı zamanda dünyada ve bölgede politik saflaşmaları etkiliyor. Nitekim bu emperyalist-siyonist şeytanlaştırmayla dünya ezilenlerinin bilinçleri bulandırılıyor, doğru politik saflaşması zayıflatılıyor. Soykırımcı işgal savaşını durduracak dünya halklarının eylem gücünün oluşması önleniyor. Emperyalist-siyonist katiller koalisyonu dünyadaki ana akım medyayı kullanarak düpedüz tüm dünya halklarını soykırıma seyirci ve suç ortağı haline getiriyor. Bu gerçeklik, Filistin davası ve direnişinin yanında saf tutan tüm ilerici, sol ve devrimci güçlere çok özel ve tarihsel bir görev yüklüyor. Bu, Filistin'de olduğu gibi Lübnan'da da ezilen halkların yanında durmayı, ezilenleri emperyalist-siyonist savaş blokuna karşı saflaştırmayı, haklı ve meşru olan ulusal özgürlük mücadelelerini desteklemeyi gerektiriyor.

Bu bağlamda bölge ilerici ve dev-

rimci güçlerinin durumuna bakıldığında hala doğru ve güçlü saflaşmaların açığa çıkmadığını görüyoruz. Ortadoğu'da başat bir bölgesel devrimci güç olarak varlık hakkını kazanan Kürt özgürlük hareketinin süregiden işgalci savaşlar serisinde aldığı tutum biliniyor ve bu siyasal pozisyon Lübnan işgal savaşında da bir suskunluk kumkuması olarak kendini tekrarlıyor ne yazık ki. Ortadoğu'ya alternatif paradigma önerisi olan Kürt özgürlük hareketinin tam da bu uğraklarda değişik açılardan sınındığını söyleyebiliriz.

Bilindiği gibi Kürt özgürlük hareketi, 7 Ekim Aksa Tufanı hamlesinin hemen akabinde verili durumu Hamas ve İsrail arasında bir gerici savaş olarak değerlendirildi. Buradan yaklaşıp ilerleyerek saflaşmada hayırhah tarafsız bir siyasal konum aldı. KCK Yürütme Konseyi eşbaşkanları 13 Ekim 2023'de yaptıkları açıklamayla, Filistin ulusal direnişini "Hamas-İsrail savaşı" olarak tanımlamayı tercih etti. Direnişin ilk günlerindeki KCK açıklaması siyonizme karşı tutum açıkladı ama Filistin'deki örgütlerin birleşik mücadelesinin yanında durmadı. Bu "tarafsızlık" tutumu Kürt özgürlük hareketinin en önde gelen teorisyen ve taktisyeni olan S. Erdem'in referans niteliğindeki yazısıyla temellendirdi. Hasisi kelam S. Erdem'e göre bu savaş "iki emperyalist güç arasındaki" bir savaştı. Filistin direnişi aslında Rusya ve İran'ın hamlesiydi. Siyonizmin yordakçısı faşist şef Erdoğan ise Hamas'ı hazırlayıp kışkırtan bir yerde duruyordu. Dolayısıyla bu Filistin'in değil, Hamas'ın direnişiydi sadece. Emperyalistlerin kuklası olan siyasal islamcı bir güç desteklenemezdi. Bu nedenle tarafsız kalınmalıydı.

Bu siyasal konumlanmaya bağlı olarak tüm Kürt demokratik hareketi ve seksiyonları da aynı kulvarda yol aldı. Yurtsever gazeteci, aydın ve siyasetçilerin neredeyse tümünün tutumu bu ekseninde gelişti. Siyonizmin soykırımcı savaşını ve savaş suçlarını kınamaktan öteye geçemeyen bir realite oluştu. Kürt özgürlük hareketinin bu tarafsızlık siyaseti, antiemperyalist, antisiyonist bilinci olmayan Kürt liberalleri ve KDP etkisindeki Kürt sağının politik hegemonyasına terk edilmiş oldu. KDP ve Kürt liberalleri durumu açıktan siyonizm taraftarlığına doğru büküldü. Gelişen aşamada ise emperyalist-siyonist

savaş makinasının Lübnan'a saldırmasını ve Hasan Nasrallah'ın katledilmesini kınayan DEM Parti'ye karşı dar ulusalcı ve gerici, liberal reaksiyon olarak belirginleşti. Öte yandan Filistin davası Bakur'da hizbulkontranın bir hegemonya konusuna ve aracına dönüştü.

Emperyalist-siyonist savaş blokunun Lübnan'daki işgal savaşına dair KCK'nin henüz bir açıklaması bulunmuyor. Bu uğrakta hala yürürlükte olan tarafsızlık ve üçüncü yol seçeneğinin bölge halklarının direnişçi güç ve damarlarının hayırına işlemediğini kuvvetle vurgulamamız gerekiyor. Üçüncü yol tavrı olarak ortaya çıkan tarafsızlık ve dengencilik elbette sorunu dosdoğru koymuyor. Mevcut savaşın daha en başta ezilen ulusun işgalciye karşı mücadelesi olarak değil, iki emperyalist blok arasındaki bir savaş olarak tanımlanması, direnişin önderliğini yapan güçlerin itibarsızlaştırılması, durumu kendi öznel konumuna göre belirleme oluyor. Bizce yanlış olan bu politikayı doğru kavrayıp anlatan akıldane gazetecilerden Amed Dicle, esasında Kürt özgürlük hareketinin stratejik politik konum almasını gayet yalın biçimde betimliyor. "Mevcut gelişmeler, Kürtleri hedef haline getirebilir, ancak bu krizler aynı zamanda Kürtlerin kendi bağımsızlık ve özgürlük projelerini daha da güçlendirmeleri için bir fırsat yaratıyor. Kürtler, yerel ve küresel güçlerle kurdukları ilişkilerde dikkatli bir denge gözeterek, kendi paradigmalarına sadık kalmak zorundadırlar. Sonuç olarak, Kürtler bu kaotik ortamda ne bir eksene bağlı kalmalı ne de herhangi bir güç odağına karşı kesin bir tavır almak zorunda olmalıdır. Kendi stratejik çıkarlarını ve halkların özgürlük arayışını ön planda tutarak, ilişkilerini pragmatik bir şekilde şekillendirmelidirler"(https://x.com/ameddicleT/status/1840323928511668530)

Bu pragmatizm stratejisi, bugün ABD ve siyonizme karşı söz söylememe, tavır almama olarak somutlanıyor. Kürt özgürlük hareketi bunun teorik-siyasi arka planı, "durumun kaotik olduğu" ve "üçüncü dünya savaşı yaşandığı" biçiminde açıklasa da, gerçeğin Rojava denklemine düğümlendiğini biliyoruz. Kürt özgürlük hareketinin verili durumda kimi burjuva devletlerle taktiksel işbirliği ilişkisi mümkündür ve halihazırda Rojava'da bir taktik düzey olarak



sürmektedir. Ancak bu taktik form ve düzeyin bir stratejiye dönüşmesi Kürt özgürlük hareketinin yeni bir duruma geçmesi demektir. Ki bu, pek çok koşul ve nedenden ötürü mümkün değildir. ABD ve siyonist İsrail'in Kürt özgürlük hareketinin öteden beri pratik düşmanı konumundadır. Emperyalizmin bölge jandarmalığını sürdüren sömürgeci Türk burjuva devletiyle birlikte her fırsatta Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmek için saldıran emperyalizm ve siyonizmdir. Dolayısıyla emperyalizm ve siyonizm Kürt özgürlük hareketinin stratejik müttefiki olamaz. Bu tür terörleri dolaşıma çıkaran liberaller, Kürt özgürlük hareketinden rol çalmakta ve durumu maniple etmektedir.

Filistin ve Lübnan halklarının direnişinin yanında durmama ve desteklememe politikası Kürt özgürlük hareketinin bölgedeki varlığı, misyonu, rolü ve önerdiği paradigmayla açıkça çelişiyor. Bu tür bir politikanın dolaylı olarak Kürt özgürlük hareketinin tümüyle meşru ve haklı olan Türk ve bölge sömürgeci devletlerine karşı ulusal özgürlük mücadelesinin altını oyduğu görülmelidir. Hamas-İsrail eşleştirilmesiyle ulusal özgürlük mücadelelerinin bir politik harekete daraltılıp şeytanlaştırılması yöntemi pekala Kürt özgürlük hareketi içinde bir emperyalist konsept olarak kullanılabilir. Emperyalizm ve siyonizmin Ortadoğu'daki direnişçi hareketleri birbirinden ayırıştırma ve karşılaştırma siyasetine karşı bölgenin emekçi sol hareketleri bilinç ve sorumlulukla yaklaşmalıdır. Ezilen bir halkın stratejik müttefiklerinden biri diğer ezilen halklardır. Filistin ve Kürt ulusu bölgenin iki devrimci ulusal direniş gücüdür. Bugün bölgede ihtiyaç olan halkların birleşik direniş cephesini örgütlemektir. Dolayısıyla sözde "akılcı", "dengeleri gözetken", "Kürt'ün çıkarını önceleyen" analiz ve öngörülerle oyalanmanın vakti değildir. Şimdi tarihsel bir sorumlulukla Ortadoğu ezilen halklarının siyonizme karşı direnişinin yanında durma vaktidir.

# Hasan Nasrallah sonrası bölgesel siyasetin gelişim yönü

Bu tablonun en net bölümü Ortadoğu halklarının, mazlumlarının durması gereken eksendir. Orada çıkarlar da hayaller de ortaktır. Hiç tereddütsüz yapılması gereken Ortadoğu'da halkların siyonizme, işgale ve sömürgeciliğe karşı mücadele ortaklığının inşa edilmesidir.

## Sibel Arın

İsrail, birinci emperyalist paylaşım savaşının hemen ardından İngiltere ve sonrasında ABD'nin desteğini de alarak Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimini sistematik hale getirdi. Özellikle faşist Hitler'in Almanya'da iktidara gelmesi ve arı ırkı yaratma amacıyla Almanya ve işgal altında tuttuğu Polonya'daki Yahudilere karşı soykırım saldırılarından kaçan yoksul ya da varsıl Yahudiler, İsrail'e yerleşmeye devam etti. İdeolojik motivasyonunu Tevrat'ta "vadedilmiş topraklar" retoriğine dayandıran, belli bir sermaye gücü olan Yahudiler, bu sermayenin ihtiyaç duyduğu devleti ABD ve İngiltere'nin de desteğiyle İsrail olarak inşa etti. 1948'de Filistin topraklarında işgal ve inkar üzerine kurulan siyonist İsrail devleti, Filistinlilere karşı yok etme stratejisiyle hareket etti. En başından itibaren Filistin direniş örgütleri bu işgale karşı mücadele etti. FKÖ, FHKC, FDKC bu direnişin devrimci-demokratik öncülüğünü sürdürdü.

Revizyonist SSCB'nin çözüldüğü "yeni dünya düzeni" döneminde, FKÖ lideri Arafat'ın kendisine dayatılan Oslo anlaşmasını imzalamasıyla Filistin direniş örgütleri içindeki direniş odaklarının ideolojik siyasal dengeleri değişti. Direnişi tasfiyeye götürececek bu anlaşmaya karşı çıkan örgütlerden olan Hamas'ın Filistin direnişi içindeki siyasi ve askeri örgütlenmesi güçlendi. İsrail siyonizmine, Filistin işgaline karşı mücadelede, Hamas'ın diğer Filistin örgütleriyle ortaklaştığı siyasi, askeri mücadele eksenine oldu. 7 Ekim Aksa Tufanı hamlesinde bu eylem birliği, Ortak Operasyon Odası olarak yeni bir düzeye taşındı.

Hamas ve Lübnan Hizbullah'ı arasındaki ilişkinin merkezinde, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik işgal gücünün kırılması vardır.

İsrail'i ilk tanıyan ülkelerden biri Türkiye, diğeri de İran olmuştur. Bu iki ülke aynı dönemlerde ABD'nin yarı sömürge ülkeler için uyguladığı Marshall planı ve Truman doktrinine bağlıdır ve ABD'nin bölge çıkarlarına bağımlı hale gelmişlerdir.

Suriye'deki Hafız Esad iktidarının ticari, askeri ve siyasi ilişkilerinin odağında SSCB vardır. ABD ile işbirliği içindeki şaha karşı Hafız Esad, İran'daki muhalifleri desteklemiş, Suriye'nin çeşitli imkanlarını açmıştır. 1979'da kurulan İran İslam Cumhuriyetini destekleyen ilk ülke Suriye olmuştur. Sonraki süreçte bu tanıma stratejik ortaklık düzeyine yükselmiştir. Yeni İran devletinin antisyonist, İsrail karşıtı ve Filistin davasını destekliyor olması bu bakımdan aynı çizgi-

de olan Suriye için ittifaklık zemini için yeterliydi. Bu ittifak geride kalan 40 yılı aşkın süredir giderek Şii direniş eksenine hattında ilerledi. Denilebilir ki 2000'lerden sonra bu direniş eksenine İran'ın savunmasına stratejik derinlik oluşturdur, İran, stratejinin merkezine yerleşti.

Hizbullah, Lübnan'da faaliyet gösteren, İran tarafından desteklenen, Şii islamcı bir siyasi parti ve silahlı örgüttür. Hizbullah, ideolojik kökleri daha eskiye dayansa da 1980'li yılların başında Lübnan'ın güneyinde yaşayan ve geleneksel olarak güçsüz bırakılmış Şii toplumunu savunmak amacıyla taşıyan bir güç olarak doğdu. Hasan Nasrallah, 1992'de liderliği üstlendi. İsrail'in Lübnan'dan çekilmesinden sonra da tüm baskılara rağmen silah bırakmadı. Aynı zamanda siyasi ve toplumsal olarak örgütlenmesine hız verdi. 2006 yılında İsrail'in devam eden saldırıları karşısında 8 İsrail askerinin öldürülmesi ve ikisinin rehin alınması ile fitilli ateşlenen savaş bir ay sürdü. Bu bir ayda Hizbullah savaş makinası olan İsrail devletini durdurdu. Savaş boyunca Hizbullah 3 bin 970 roket attı. Katyuşa füzelerine ek olarak İran yapımı Fajr-3 ve Ra'ad 1 füzeleri ile de İsrail topraklarını bombaladı. Hizbullah ayrıca Rus yapımı tanksavarlar sayesinde dünyanın en iyi tanklarından biri olarak kabul edilen Merkava tanklarını vurmayı başardı.

Hizbullah için bu bir zaferdi. Bu zafer, Hizbullah'ı mecliste kilit parti haline getirdi. Lübnan'ın güney banliyölerinde örgütlenmesini güçlendirdi. Savaş kabiliyetini artırdı.

Suudi Arabistan ve Katar ve politik İslam'ın Sünni mezhebinin egemen olduğu diğer Körfez ülkeleri, Türk devletinin desteğini alan El Kaide tandanslı örgütlerle 2010 yılında başlayan halk isyanlarını Suriye'de hegemonyalarını inşanın aracı yapmak istedi. Suriye'deki Esad hükümetini devirmeye odaklı bu hareketlere karşı Hizbullah'a bağlı Zenebbiyun ve Fatimaiyyun Tugayları, Suriye'nin güney ve batısında önemli bir rol oynadı.

Lübnan Hizbullah'ı ile İran arasındaki ilişki bir patron vekil ilişkisi değildir. Hasan Nasrallah Şii direniş eksenine içinde Ali Hamaney'den sonra gelen ikinci kişiydi. Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra rolü daha önemli hale geldi.

Hizbullah, Yemen Ensarullah hareketine de ilham vermiştir. Ensarullah hareketinin askeri, siyasi eğitimleri ve operasyonel gücü bakımından da önemli bir role sahiptir.

Hizbullah, Lübnan'ın inançsal iklimi ve



ulusal parçalılık koşullarını iyi kavramış bir harekettir. Örneğin; İslam Cumhuriyeti hedefini uzun zamandır tedavülünden kaldırmıştır.

Bütün bu parçalı tablonun derinliklerinde ABD, AB, Rusya, Çin ve bağlı olarak Türkiye, Suudi Arabistan ve İran'ın arasındaki hegemonya ve rekabetin resmini görebiliriz.

Filistin halkı, İsrail'in işgaline karşı Filistin için mücadele eden örgütler haklı ve meşrudur. Bir kez daha Lenin'in haklı ve haksız savaşlar teoremine bakmakta fayda var. Keza günün ortasında ya da sonunda herhangi bir eylem ya da direnişin kimin çıkarına olacağından hareketle bir pozisyon alınamayacağı açıktır. Nihayetinde o durumda taktik ve strateji geliştirebilme gücü ve imkanına sahip olmak belirleyici olacaktır.

Peki şimdi olası gelişmeler ne olabilir?

İran'ın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik koşullara rağmen doğrudan bir savaşa girmeyeceği görülüyor. Ayrıca, İran'ın sömürgeci, işgalci gerçeği bu savaşta ayağına dolanır. Karabağ savaşında İran'ın tavrını hatırlayalım. Azerbaycan'dan yana tutum aldı. İran'daki Azeri nüfus ve bunlar üzerinde Azerbaycan'ın etkisi biliniyor. Elbette Kürt halkı da uygun bulunduğu koşullarda kaderini tayin etmek için harekete geçecektir. İsrail'in doğrudan ya da dolaylı olarak İran'a yönelik saldırılarına İran'ın bu düzeyde cevapsız kalması İran'ın bölgedeki caydırıcılık etkisini zayıflatmaktadır. İran bunu biliyor muhakkak ama bu koşullarda savaşa girmesinin sonuçlarının bundan daha ağır olacağını kestirebiliyor. Çünkü ABD İsrail'e tam destek veriyor, hava, deniz kuvvetleri ve en gelişmiş yeni teknoloji ile donatmaktan geri durmuyor. İsrail siyasi, askeri ve istihbari olarak elde ettiği bu pozisyonla direnişçi-silahlı örgütlerin iradesini teslim almaya odaklanmış görünüyor. Yemen'e zaten füze saldırılarında bulunuyor-

du. Şimdi oraya da odaklanacaktır.

Suriye el mahkum sessizliğini korumaktadır. Bu koşullarda Türkiye ile görüşme gerçekleşir mi? Buradan 2000'li yıllarda olduğu gibi Batı'ya yönelik yeni bir eksen inşasına girilebilir mi? Bu şu aşamada hiç mümkün görünmüyor. İran'ın, Hizbullah'ın desteğine şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. İsrail-Suriye çatışmasının tarihi yukarıda ifade edildiği gibi daha derindedir. Şimdi Suriye'nin pek kıpırdıyacak hali de yok. Tam bu dönemde Rojava, Kuzey Doğu Suriye ile geliştireceği siyasi ilişkiler ve demokratik hamleler Suriye'nin bekası için önemlidir. Bu yapısal dönüşümü göze alamadığı sürece böyle ip üstünde gergin bir halde kalmaya devam edecektir.

Faşist şef Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi boş sözlerdir. Erdoğan, hele de İsrail'in ataklarını da gördükten sonra işbirliğinde kalmaya devam edecektir.

Bu tablonun en net bölümü ise Ortadoğu halklarının, mazlumlarının durması gereken eksendir. Orada çıkarlar da hayaller de ortaktır. Hiç tereddütsüz yapılması gereken Ortadoğu'da halkların siyonizme, işgale ve sömürgeciliğe karşı mücadele ortaklığının inşa edilmesidir. Bunun için şu aşamada aynı masa etrafında yan yana gelinmiyorsa bile aynı eylem hattında bulunulmalıdır. 7 Ekim'de olduğu gibi, tamamen reformist ve liberal bir görüş açısı olan, radikal islamcı örgütlerin varlığı ya da onların hedeflendiği gibi bir yaklaşıma zerrece prim verilmemelidir. Günün koşullarında "barış" gibi kavramlar asla günün şiddetli varoluşuna uygun değildir. İşgale, sömürgeciliğe ve siyonizme karşı direniş ve halkların birleşik mücadelesi geliştirilmelidir.

Bölgenin iki dinamiği olan Filistin halkı ve Kürt halkının birleşik mücadelesi ise çok stratejik ve tarihsel önemdedir. Bunu başarmak stratejik değerinde bir taktik olacaktır.

# Halklar siyonizme, emperyalizme karşı büyük bir kararlıkla direniyor



► **HABER MERKEZİ** - Siyonist İsrail, Filistin halkına yönelik soykırım saldırılarına karşı direnişin safında yer alan Lübnan Hizbullah'ını hedef aldı. Saldırılarda, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah yaşamını yitirdi. Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki yerleşim alanları ve başkent Beyrut'a SİHA'lar ve F-35'lerle gerçekleştirilen hava saldırılarında, sığınak delici bombalar kullanıldı.

## NETANYAHU KATLİAM EMRİNİ BM KÜRSÜSÜNDEN VERDİ

Lübnan halkı ve Hizbullah'a yönelik katliam saldırısının emri Birleşmiş Milletler kürsüsünden verildi. Siyonist savaş suçlusı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 27 Eylül günü BM kürsüsüne çıkarak elindeki haritayla işgal planlarını anlattı, emperyalistlerden aldığı güçle dünyanın gözü önünde katliam emri verdi.

## HİZBULLAH ROKETLERLE KARŞILIK VERDİ

İşgalci İsrail'in saldırılarına Hizbullah roketlerle yanıt verdi. İsrail'in demir kubbelerini delen onlarca Hizbullah roketi Safed, Aşağı Celil ve Batı Celil kentlerine isabet etti.

## FHKC LİDERLERİ BEYRUT'TA ÖLÜMSÜZLEŞTİ

İşgalci İsrail'in Beyrut'a saldırısında FHKC Politbüro üyesi ve Askeri Güvenlik Departmanı Başkanı Muhammed Abdel Aal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi ve Lübnan'daki lideri Emad Odeh (Ebu Ziyad) ve FHKC savaşçısı Abdul Rahman Abdul Aal ölümsüzleşti.

Ölümsüzleşen FHKC'liler, Beddawi ve Nahr el-Bared mülteci kamplarında yapılan yürüyüşlerin ardından Halid bin el-Walid Mezarlığına defnedildi. Yürüyüşlere, FHKC'liler, Filistinli direniş örgütleri, Lübnan ulusal partileri ve Lübnan ve Filistinli halk katıldı. Açıklama yapan FHKC, "Onların kanı, topraklarımızın her biri karışı özgür olana dek, silahlı mücadele ateşini tutuşturan yakıt olacaktır" dedi.

## ESP: FHKC'Lİ YOLDAŞLAR ÖLÜMSÜZDÜR

ESP de ölümsüzleşen FHKC'lilerle ilgili açıklama yaptı. "Yoldaşlarımızın siyonist işgale ve emperyalist saldırganlığa karşı direnişleri ve duruşu biz devrimci sosyalistler başta olmak üzere bu topraklardaki işçi ve emekçilerin, ezilenlerin aynı bilinç açıklığı ile net ve ikirciksiz Filistin direnişine sahip çıkması; siyonist

işgalcilere, azmettiricileri emperyalistlere ve bölgedeki işbirlikçilerine karşı mücadele çağrısıdır" dedi.

## İSRAİL LÜBNAN'I İŞGAL HAREKATINA BAŞLADI

Bir hafta süren hava saldırılarının ardından siyonist İsrail, Lübnan'ı karadan işgal hareketine başladı. Halkın yaşam alanlarının hedef alındığı saldırılarda binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

## HİZBULLAH DİRENİYOR

Karadan işgal girişimine Hizbullah, İsrail'e yönelik roket atışlarıyla yanıt verdi. Tel Aviv'e de roket saldırısı yapıldığı, havaalanının zarar gördüğü kaydedildi.

Bu arada Hizbullah El-Adise ve Marun El Ras kasabalarına girmeye çalışan İsrail askerleriyle çatışmaya girdi, ikisi yüzbaşı 8 askeri öldürdü.

## İRAN'DAN İSRAİL'E BALİSTİK FÜZELER ATILDI

Siyonist İsrail saldırganlığını sürdürürken İran devreye girdi. İsrail'i en az 180 balistik füzeyle vuran İran, "Siyonist rejim, İran'ın saldırılarına karşılık verirse daha ağır saldırılarla karşı karşıya kalacak" dedi. İran'ın füzelerinin demir kubbeyi delerek İsrail'e isabet ettiği öğrenildi.

## Nasrallah'ın katledilmesine tepkiler

FHKC'nin askeri kanadı Ebu Ali Mustafa Tugayları: Hasan Nasrallah direnişin ve şehitlerin efendisi, Hizbullah'ın büyük lideridir. Filistin ulusal topraklarımızı özgürleştirmek, Lübnan ve Suriye'de işgal altındaki Arap topraklarını geri almak, şehitlerimizin ve liderlerimizin kanlarının intikamını almak için kanımızın son damlasına kadar savaşaacağız.

**Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP):** Bu saldırıya verilecek cevap, daha fazla Aksa Tufanı, daha fazla intifadadır. Dünya ezilen halklarını, antiemperyalist, antisyonist birleşik cepheyi örgütlemeye çağırıyoruz.

**Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti):** Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'ta İsrail saldırısı sonucu öldürülmesini kınıyoruz. Tüm Ortadoğu halklarına savaş politikalarına karşı güçlü bir barış mücadelesinde buluşma çağrısı yapıyoruz.

**Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AVEG-KON):** Avrupa'da yaşayan işçileri, emekçileri, kadın ve gençleri, göçmenleri, enternasyonalistleri, savaş karşıtlarını siyonist İsrail'in saldırılarına karşı direnen halklar ile dayanışmayı, İsrail'i destekleyen devletlere ve tekellere karşı mücadeleyi büyütme çağırıyoruz.

**Komünist Devrimci Hareket (TKŞ):** Dünya halkları, Ortadoğu halklarına yardım ve dayanışma elini uzatmalıdır. Halklarımızın geleceği ortaktır.

## YAFA'DA 7 SİYONİST YERLEŞİMCİ ÖLDÜRÜLDÜ

Tel Aviv'e bağlı Yafa kentinde Muhammed Raşit Misk ve Ahmed el-Haymouni, siyonist yerleşimcilere ateş açtı, silahlı eylemde 7 yerleşimci öldürüldü.



► **HABER MERKEZİ** - ESP, siyonist İsrail devletinin Filistin ve Lübnan'a dönük işgal saldırılarını protesto etmek için 2 Ekim günü Taksim'de yürüyüş düzenledi. "Emperyalizm ve siyonizm yenilecek, Filistin ve Lübnan halkının direnişi kaza-

## Filistin ve Lübnan halkıyla dayanışma eylemleri

nacak" pankartı açtı. Sosyalistler "Bizler, ezilen ulusların yanında olan devrimciler, her alanda Filistinlilerin, Lübnanlıların ve bütün ezilen halkların sesini çıkartmaya ve onlarla dayanışma göstermeye devam ediyoruz" dedi.

Sloganlarla Taksim Meydanına yürüyen sosyalistlere faşist şeflik rejiminin İsrail dostu polisi saldırdı. Saldırıya halk tepki gösterirken, sosyalistler "Bizler bugün Lübnan halkının ve Filistin halkının meşru direnişini selamlamak için buradayız. Ama gördüğümüz gibi AKP'nin po-

lisleri bizi durdurmaya çalışıyor" dedi ve polisleri teşhir etti.

Polis, çekim yapan gazetecilere de saldırdı. Gazete Patika muhabiri Yadigar Aygün'ü işkenceyle gözaltına aldı.

## 'DİRENEN FİLİSTİN VE LÜBNAN HALKLARI KAZANACAK'

Filistin Eylem Komitesinin çağrısıyla 28 Eylül akşamı Levent Çarşısı'ndan İsrail Konsolosluğuna yüründü. İsrail'in ölüm makinası olduğu vurgulanan eylemde, "Filistin ve Lübnan'ın sömürgeci saldır-

ganlığa karşı direnişlerine destek olmak istiyorsak, bize düşen görev, bulunduğumuz her yerde sömürgecilerin bölgemizdeki eli olan İsrail'i tecrit etmek, ona güç veren her türlü mekanizmayı engellemektir" dendi.

Filistin için Bin Genç, İzmir'in Aliağa ilçesinde İsrail'in petrol tedarikçisi SOCAR önünde eylem yaptı. Çalışanlar greve çağrıldı. Zorlu'ya Boykot Kampanya Grubu, İstanbul'da Zorlu Holding önünden, İsrail'le işbirliği içindeki Zorlu Holding'i, Zorlu PSM ve Vestel'i boykot çağrısı yaptı.



# 'Arkadaşlarımız içeri girecek, sendikayla TİS imzalanacak'

As Plastik grevi kararlılıkla devam ediyor. "Biz gözümüzü hedefe diktik, arkadaşlarımız içeri girecek, sendikayla TİS imzalanacak" diyen işçilere, sosyalistler dayanışma ziyaretinde bulundu.

Yaklaşık 2 buçuk yıldır örgütlenme çalışması yürüten Petrol-İş'in yetkisine yetkisiz mahkemede itiraz ederek süreci uzatan emek ve sendika düşmanı patron, sendika temsilcisi işçileri işten attı. Fabrikada çalışan işçiler üzerinde örgütlenmelerini engellemek için baskı ve tehdit arttı. Kölece çalışma koşulları, sefalet ücreti dayatmasına karşı çıkan işçiler patronun birbirine kırdırma oyununa gelmeyerek sendikaya sahip çıktı, direnen arkadaşlarının yanında oldu.

İlk günkü kararlılığını sürdüren işçiler, "Biz gözümüzü hedefe diktik, arkadaşlarımız içeri girecek, sendikayla TİS imzalanacak" dedi.

## SOSYALİSTLERDEN ZİYARET

As Plastik greviyle dayanışma da sürüyor. Grevin 13. gününde, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) işçileri ziyaret etti.



"As Plastik işçisi kazanacak" pankartı ve "Direne direne kazanacağız" sloganıyla grev alanına gelen sosyalistler, direnen işçiler tarafından slogan ve alkışlarla karşılandı.

İşçilerin emekçilerin gazetesi Atılım'ın 186. sayısını da işçilere ulaştıran sosyalistler, grev çadırında işçilerle sohbet etti, birlikte grev halayı çekti.

## 'Bin avuç insanı, bir avuç patrona köle yaptırmayacağız'

ANKARA - Manisa'nın Soma ilçesinde AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Fernas Madencilik'te, Bağımsız Maden-İş'e üye olan işçilerin işten atılması sonrası işçiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) önlemlerinin alınması, insanca yaşayacak bir ücret ve işten atılanların geri alınması talepleriyle direniş başlattı. Direnişin 1. ayını doldurması üzerine işçiler, Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Soma'dan başlayarak Kırkağaç, Akhisar, Gölarmara, Salıhlı, Kula, Uşak, Afyon, Eskişehir üzerinden Ankara'ya ulaşan işçilere yürüyüşlerinin üçüncü gününden itibaren DGD-Sen ve İnşaat-İş de destek verdi.

Yedi gün süren yürüyüşte maden işçilerini çok sayıda sendika ve meslek örgütü ziyaret etti, dayanışma eylemleri gerçekleştirdi. Yürüyüşün Eskişehir kolunda, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin de aralarında olduğu siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri işçilerle buluştu. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, burada işçi sınıfına seslenerek, "Bütün işçi sınıfı bunu iyi izlesin. Bu işçiler sizin için de yürüyor" dedi.



İşçilerin yürüyüşü, 2 Ekim günü Ankara girişinde polis ve jandarma tarafından kesildi.

## 'HAKKIMIZI KİMSEYE YEDİRMEMEYECİZ'

"Her zaman için patronlar kuvvetli geliyor. Ayakkabılarımızı çıkardık, bu şu demektir. Biz yalın ayak da olsa hakkımızı, ekmeğimizi almaya geleceğiz. Burada ölmeye de kararlıyız. Çünkü sadece kendimiz için değil çocuklarımızın geleceği için direniyoruz. Hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz" diyen maden işçileri, polis engeline tepki gösterdi. Kararlı olduklarını ve sonuna kadar direneceklerini vurgulayan maden işçileri, "Ankara, Ankara, patronları saklama", "Ankara'dır yolumuz, ölüm olsa sonumuz" sloganlarını attı.

## MADENCİLER YALIN AYAK MECLİS'E YÜRÜDÜ

Madencilerin kararlı bekleyişi sürerken aileleri de Soma'da Fernas Madencilik önünde oturma eylemine geçti.

İşçilerin iradesi polise geri adım attırdı. Ankara'ya giren işçiler yalın ayak Meclise yürüdü. Burada DEM Partili vekiller başta olmak üzere milletvekillerinin katılımıyla açıklama yapıldı.

Sendika başkanı Çakır, işçilerin sendika üyesi olduğu için işten atıldığını, yasaların işçilere uygulanmadığını söyledi. İşçilerin mücadelesi için her türlü bedeli ödemekten çekinmeyeceğini dile getiren Çakır, "Bin avuç insanı, bir avuç insana köle yaptırmaya çalışıyor bu yasalar. Biz bin avuç insanı, bir avuç patrona köle yaptırmayacağız" dedi.

## As Plastik işçileri Polonez işçilerini ziyaret etti



İSTANBUL - As Plastik direnişçileri, direnişteki Tek Gıda-İş üyesi Polonez işçilerini ziyaret etti.

Direnen işçilerin buluşmasında söz alan As Plastik direnişçisi, "Güçlüyüz, kararlıyız, mücadelemizi sonuna kadar götüreceğiz. Sizi de yalnız bırakmayacağız. Bu yola beraber çıktık. Mücadelemiz birdir, amacımız birdir. Direne direne kazanacağız" dedi.

As Plastik ve Polonez direnişçileri buluşmada "Direne direne kazanacağız", "As Plastik, Polonez omuz omuza" sloganlarını attı.

## Hakkını arayan işçilere jandarma saldırdı

MALATYA - Malatya'da TOKİ şantiyesinde çalışan ve haklarının gasp edilmesinin ardından direnişe geçen Yapı Yol-İş üyesi işçiler, patrona taleplerini kabul ettirdi. Direnişi sona erdiren işçiler, patronun sözünü tutmaması üzerine şantiyede yeniden eylem başlattı.

Hakkını arayan işçilere jandarma saldırdı. Sendika yöneticilerinin de olduğu 20 işçi darp edilerek gözaltına alındı.

# MLKP MK: Direnişi yok edemeyeceksiniz

**İrkçi sömürgeci İsrail siyonizminin Filistin ve Lübnan'daki soykırım saldırılarına barikat olma, soykırımcı suçlara ortak olmamak için sokakları zapt etme çağrısı yapan MLKP Merkez Komitesi "Hasan Nasrallah ve Lübnan direniş şehitleri unutulmuyacak, anıları özgürlük savaşında yaşayacak! İrkçi sömürgeci siyonizm yenilecek, bölge halkları kazanacak" dedi.**



Hasan Nasrallah'ı ve adları henüz açıklanmayan bazı Hizbullah kadrolarını katlederek ağır suçlarına bir yenisini ekledi. Dünya halklarının eli kanlı düşmanı ABD yaptığı açıklamayla katliamdan duyduğu sevinci ve İsrail'in suç ortağı olduğunu ilan etti. Şiddet karşıtlığı, sivil ölümler karşıtlığı demagojileriyle gün dolduran AB devletleri, NATO aracılığıyla İsrail'in Filistin'deki soykırımına ve Lübnan'daki katliamlarına verdikleri arsız desteği sürdüreceklerini gösterdi.

## 'SOYKIRIMCI SAVAŞIN MAYINLARINI DÖŞÜYÖRLER'

"Özgürlük ve emperyalist boyunduruktan kurtuluşun düşmanı Arap egemenleri 'bizimle hareket etmeyip İsrail'e, ABD'ye kafa tutanın sonu böyle olur' diyen bir alçaklık bildirisi yayınlama cüreti gösterebildi. Tayyip Erdoğan'ın faşist şeflik rejimi ticari ilişkiler başta olmak üzere ırkçı soykırımcı siyonizmle köprülerini sınımsız korumaya devam ediyor.

O yüzdendir ki, göz boyamak için ettiği sözlerin tek bir kibrit çöpünün alevi kadar bile bir karşılığı olmuyor. İsrail, ABD ve NATO'lu AB devletleri hep birlikte bölgesel bir gerici, emperyalist, soykırımcı savaşın mayınlarını döşüyorlar.

## 'MEYDANLARI ZAPT ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

"Bu gidişi durdurmanın tek yolu Ortadoğu halklarının birleşik direnişidir! Bunun için bölgenin tüm devrimci, anti-sömürgeci, antifaşist, antiemperyalist, antisyonist ve antiABD'ci siyasi parti ve örgütlerinin birleşik direniş cephesi kurması acil bir göreve dönüşmüştür. İsrail'in, ABD ve NATO destek ve himayesinde sürdürdüğü soykırımcı sömürgeci savaşa ve katliamlara karşı; başta Lübnan, Suriye, Irak, Mısır, Ürdün ve Tunus olmak üzere Arap gençliğini, Arap işçi sınıfını, Arap kadınlarını ve emekçilerini onur ve özgürlük bayrağını yükseltmeye; Kürdistan ve Türkiye halklarını Filis-

tin ve Lübnan halklarıyla omuz omuza durmak için sokaklara çıkmaya, gösterileri yoğunlaştırmaya, faşist şeflik üzerindeki baskıyı arttırmaya; İran, Rojhilat ve Belucistan halklarını İsrail soykırımı ve suikast saldırıları karşısında yalnızca korkaklık sergileyen İran devletinin yasaklarına boyun eğmeden gösteriler yapmaya; Avrupa halklarını bu insanlık düşmanı ırkçı, faşist, soykırımcı suçlara ortak olmamak, onurlarını, Avrupa'nın yürekli gençlerinin, kadınlarının, işçilerinin, aydın ve sanatçılarının Hitler faşizmine karşı mücadelesiyle yaratılmış en iyi geleneklerini sahiplenmeye, milyonlar olup meydanları zapt etmeye çağırıyoruz.

## 'BÖLGE HALKLARI KAZANACAK'

"Unutmayalım ki, bugün Filistin ve Lübnan'ı kana boğmasında ırkçı sömürgeci İsrail'e destek veren ABD ve NATO üyesi AB devletleri, Kürt halkına, Rojava Devrimine ve PKK'ye karşı çok geniş çaplı bir soykırımcı sömürgeci savaş başlatmanın eşliğindeki faşist şeflik rejimine, faşist sömürgeci Türk burjuva devletine de aynı desteği vermeye hazırlanıyorlar. Unutmayalım ki, ırkçı sömürgeci İsrail siyonizminin Filistin ve Lübnan'daki soykırım saldırıları ve katliamları karşısında barikat olmaksızın, Kürdistan'a dönük katliam ve soykırım planları sonuçsuz bırakılmaz, ABD ve NATO'nun sömürgeci faşist şeflik rejimiyle suç ortaklığı yapması engellenemez. Hasan Nasrallah ve Lübnan direniş şehitleri unutulmuyacak, anıları özgürlük savaşında yaşayacak! İrkçi sömürgeci siyonizm yenilecek, bölge halkları kazanacak!"

► **HABER MERKEZİ** - Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Merkez Komitesi (MK), Filistin ve Lübnan halklarının direnişine ilişkin açıklama yaptı. 2024 yılına ait 9 nolu, "Direnişi yok edemeyecek, suçlarınızın hesabını vermekten kurtulamayacaksınız! Hasan Nasrallah'ın anısı halkların özgür birleşik Ortadoğu kavgasında yaşayacak" başlıklı açıklamada, soykırım suçlarına karşı sokakları zapt etme çağrısı yapıldı.

## 'ABD, İSRAİL'İN SUÇ ORTAĞI OLDUĞUNU İLAN ETTİ'

MLKP MK açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İrkçi sömürgeci İsrail devleti, Filistin'de soykırıma devam etmesini engelleyen Hizbullah'ın Genel Sekreteri

## Filistin tüfeği yenilmez, Filistin halkı yenilmez

**Yılmaz Güney'in, Filistin halkının kurtuluş mücadelesini destekleyen demeci, 9 Ocak 1978 tarihinde Güney dergisinin 2. sayısında yayımlandı. Bu demeci, Aksa Tufanı hamlesinin birinci yılı dolayısıyla, onurlu bir aydının özgürlük mücadelesi yürüten bir halkın direnişi karşısında alması gereken tavrı göstermesi bakımından yayınlıyoruz.**

Yiğit, fedakar ve kararlı Filistin halkına!

1936 yılından bu yana emperyalizm, siyonizme ve gerici Arap yönetimlerinin çeşitli hile, tertip ve komplolarına karşı sürdürdüğünüz şerefli ulusal kurtuluş ve işgal altındaki anavatan topraklarına dönüş mücadelenizin er geç zafere ulaşacağına inancımız tamdır. Yiğit Filistin halkı, FKÖ önderliğinde, kendi ulusal toprakları üzerinde ırk, din ve inanç ayrımı yapmayan, Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanla-

rın, adalet, eşitlik ve kardeşlik temeli üzerinde birlikte yaşayacağı, başkenti Kudüs olan bağımsız, demokratik Filistin devletini mutlaka kuracak, bu kutsal amaçlarını engellemek, çarpıtmak, zaafa uğratmak isteyen her türlü girişimi, nereden gelirse gelsin yenilgiye uğratacaktır.

Filistin devriminin, emperyalizmin, siyonizmin ve gerici Arap yönetimlerinin ortak bir ifadesi olan Carter-Begin-Sedat planlarını boşa çıkartacağından da hiç kuşumuz yoktur.

Filistin davası, sadece ezilen kardeş Filistin halkının davası değildir; bütün dünyanın ezilen halklarının vazgeçilmez davası, dünya proleter-sosyalist devriminin ayrılmaz bir parçasıdır. Arap halklarının cesaret, kararlılık ve inancının ifadesi olan Filistin devriminin kararlı destekçisi ve savunucusuyuz. Daima Filistin halkıyla omuz omuza olacağız.

Dökülen kanlar, çekilen acılar boşa değildir. Zafer, Filistin halkının ve ezilen dünya halklarının olacaktır.



Filistin tüfeği yenilmez!  
Filistin halkı yenilmez!

Selam size Filistin devriminin yılmaz savaşçıları, selam size bin selam!

# Politik yabancılaşmaya karşı mücadele

**Kitlelerin sorunlarına, yaşamdaki çelişkilerine, özlem ve taleplerine dokunmak, onlar ve sorunları ile hemhal olmak dışında bir şans yok. Bu öyle sihirli bir formül değil, insanları kuşatamıyorsanız, sorunların çözümünün muhatabı ya da aracı değilseniz, kitleleri ve onlardaki eğilimi örgütleyemezsiniz.**

Kitlelerle bağın zayıflaması bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Kitle bağlarının zayıflaması ile politik yabancılaşma iç içe geçen bir durumdur. Devrimci mücadele yürütenler bakımından nesnel ve de öznel yanlarıyla temel bir sorun durumundadır. Nesnel yanından bakılırsa, 2015'ten beri faşist şeflik rejiminin yürüttüğü geniş çaplı tasfiyecilik saldırısının yarattığı çok boyutlu etkiler var. Bu tasfiyeciliğin bir boyutunda dünyadaki kitle eğiliminin belirgin etkilerini görmek de mümkündür, en karakteristik eğilim olarak bugün artan mültecilik meselesidir. Aynı şekilde sosyalizm deneyimlerinin başarısızlığı ve neoliberal, postmodernist kuşatmanın yarattığı ideolojik etkinin bilgi ve teknolojiye de değişimle birleşmesiyle, tasfiyeci eğilimleri durmaksızın üretiyor. Bu politik, ideolojik tasfiyecilik ve ona bağlı eğilimler hiç kuşkusuz tüm mücadeleye kesim ve dinamikleri bakımından örgütsel daralmaları koşulluyor. Popülist, reformist ve düzen içi eğilimler bu tasfiyecilik toprağından besleniyor.

Kitle bağlarının daralması içindeki öznel yanlarına baktığımızda ise yaşanan tasfiyecilik eğilimiyle ortaya çıkan politik ve örgütsel daralmanın etkisi belirgindir. Aynı zamanda yapısal sorunlar da kendini gösterir. Bu daralmada hiç kuşkusuz; örgütsel ve politik alışkanlıklar, benzeşmeler ile örgütlü yapılar ve kadrolarda iddia ve ufuk yitiminin etkisi de vardır. Bunlarla birlikte yürüyen, halka ve kendine güven gibi ideolojik sorunlar da kitle çalışmasının sürekliliğinde, kitlelerdeki değişimin örgütlenmesinde temel sorunlar olarak duruyor.

Bütün bu öznel ve nesnel yanlar kitleden kopuşu yaratarak politik yabancılaşmaya zemin hazırlıyor, onu besliyor. Politik yabancılaşma kendini çok farklı şekillerde gösterebilir; sürüklenme, seyredicilik, kaydedicilik, analizcilik, beklemedicilik gibi birçok şekilde yansır, ancak en tipik olanı kanıksama ve durumu idare etme şeklinde gerçekleşenidir.

Politik yabancılaşmayı bu dönemde besleyenlerden en öne çıkanı ise zamanın ruhu diyebileceğimiz bilgi hızının değişimi, onun bombardımanı örgüt ve kadrolardaki etkisidir. Herhangi bir mahalle, okul ya da fabrikada bilginin yayılması ve hakimiyeti, bundan önceki zamanda devrimci örgütlü yapıların müdahalesiyle gerçekleşiyordu. Geli-

nen zamanda bilgi o kadar hızlı akıyor ve değişiyor ki, bu artık fark yaratan unsur olmaktan çıkmış olarak düşünülebilir. Bunu düşündürecek kimi somut pratik ve eğilimler de bunu besliyor. Kendiliğinden gelişen kimi hareketlerin yarattığı tartışmalar buna işaret ediyor.

Kendiliğinden işçi hareketinin sendikal örgütlenme arayışı, ücret vb. eylemleri, üniversite gençliğinin barınma ve beslenme eksenli eylemleri, ekoloji mücadelesindeki platformların vb. çıkışı, hızlı yükselip hızla ortadan çekilmesi bu türden hareketler olarak kendini gösteriyor. Bu kendiliğinden pratiğin çok öğretici yanları olduğu kuşku götürmez. Ancak genel bir harekete dönüşme, kitle eğilimini örgütlenme bakımından etkisi sınırlı ve geçici oluyor. Bütün bu tartışma ve eğilimlere karşın her türden etkene rağmen kitlelerden uzaklaşma ve politik yabancılaşmayı kıracak şey devrimci örgüt ve kadroların kitlelerle ve kendisiyle kuracağı ilişkiyi değiştirmesine bağlıdır. Bu değişimi sağlayabilirse politik yabancılaşmanın önüne geçebilir. Bunun için de güçlü bir politik mücadele ile kitle çalışmasının diyalektik birliği zorunludur. Genelde örgütlenme denilince; dar anlamda salt örgütlenme anlamak ve politikayı tali görmek meseleyi yanlış kavramak olduğu kadar devrimci iddiadan kopuşu da getirir.

İçinde bulunduğumuz zamanın özelliklerine baktığımızda artık kitlelerin eğilimi düşünülünce kadroların gelişiminin yönetilmesi en temel halka durumundadır.

Kendindeki değişimi ıskalayan, kendi gelişimini yönetmeyen kadroların mücadelede yürüme sınırı olduğunu hep beraber görüyoruz. Bu değişimde hiç kuşkusuz kolektif ve bireysel eğitim en temel halkalardan biri. Esaslı biçimde yenilenmeyi başta ML yöntemi, felsefeyi kavrayışımızı yükselterek başlamalı, ancak gelişen hareketlerin ideolojik politik tartışmalarının ne olduğunu da bilmekle mükellefiz. Bugün herkesin her şeye benzeştiği, bulaştığı çağda ayırt edici yanları bulup ortaya çıkarmak, devrimci doğrultuyu ortaya koymak, parti kolektifinin çizgisinin derinleştirilmesi ve pratiğin yönünü çizmesinde, mücadelenin doğrultusunu belirlemede temel eksendir. Aynı zamanda ortaya çıkan kendiliğinden kitle hareketlerinin öncülüğüne geç-



mesini sağlayacak şey de o hareketlerin altında yatan gerçeğin ve çelişkilerin doğru kavranması, yön tayini, yöntemin ve anlayışın yenilenmesi ile mümkündür. Kuşkusuz mesele sadece teorik, felsefi birikimi sağlamakla olmuyor. Sözü tamamlayacak, teori ve yöneme hayat kazandıracak olan pratiktir. Artık kitlelerin bilgiye bu kadar hızlı ulaştığı bir yerde sizin ayırt edici bir yanınız olması gerekir, o da bu karmaşa ve kaos içinde oluşturduğunuz ya da oluşturacağınız çizgi ve yöntemdir, onun pratikte anlam bulmasıdır, o pratiğin diğer pratiklerin önüne geçerek onu sürüklemesidir, fark yaratarak sonuç üretmesidir.

Bugün değişim düsturunun gerektirdiği şey örgüt veya devrimci kadro olarak pratikte ortaya koyduğumuz, koyacağımız farktır. Filistin için Bin Genç, Almanya'daki ekoloji mücadelesindeki gençlik örgütleri, Türkiye'deki maden ve inşaat işçilerinin eylem biçimleri gibi pratikler bunu söylüyor. Bu farkın bugün için unsurlarına baktığımızda biçim, içerik ve tarzın geçmişle bağı içinde yenilenme gücünü de görürüz. Artık yasalarla ve alışkanlıklarla sınırlandırılmış pratiğin sonuç vermediğini hep beraber görüyoruz.

Kapitalizmin varoluşsal kriz yaşadığı şu zamanda burjuvazinin hiçbir yasa, sınır ve kural tanımadan emeği, doğayı ve hakları yağmaladığı yerde, sizin alışkanlıklar, sınırlar, ezberlerle davranma hakkınız ve şansınız yok. Yasaların kağıt boyaları olduğu yerde fiili meşru pratiğin yasasına ihtiyaç var. Fıllı meşru mücadelenin temel olduğu, her türden araç ve biçimin kullanıldığı bir pratiği, biçimi bu zaman zorunlu kılıyor. Fark yaratan bir pratiğin örgütlenmesi ihtiyacı yakıcı hale geliyor. Buna uygun davranan Türkiye'deki inşaat ve maden işçilerinin pratiği önemli bir deneyim olarak yansıyor. Bu direnişler ve kazanımları, son dönemde bir eğilime dönüşme işaretleri veren işçi direnişlerine

güçlü şekilde yansıyor, direnişler birbirinden öğreniyor. Hayati bir katkı olarak bu direnişler bize kitle eğilimini örgütleyecek pratiğin yaygınlaştırılmasına, "gösterilmesine" ihtiyaç olduğunu da gösteriyor. Sadece bu örnekler değil, bu zamanda bunun binlerce örneği var.

Temel mesele, devrimci örgüt veya kadrolar kitleler nezdinde pratik bir fark yaratamazsa kitleleri örgütleyemeyeceğini görmelidir. Bunun için önce hiç kuşku yok ki, örgütlenmeyi sağlayacak bir tarz ve yönelime, kendi rutinini, alışkanlıklarını, ezberlerini bozmaya ihtiyaç var.

Bu rutinler, alışkanlıklar en tipik biçimde mesai gibi belli parti işlerini yapma, basın açıklamaları ile örgüt işini yapmanın ve onu "göstermenin" verdiği rahatlama, bir görüşmeden sonra kendi özel işine gücüne bakmak vb. gibi. Sıradanlığı, alışkanlığı yıkmak için önce kendi bentlerinin yıkılması gerekir. O nedenle ne yaparsak yapalım, kitlelerin sorunlarına, yaşamdaki çelişkilerine, özlem ve taleplerine dokunmak, onlar ve sorunları ile hemhal olmak dışında bir şans yok. Bu öyle sihirli bir formül değil, insanları kuşatamıyorsanız, sorunların çözümünün muhatabı ya da aracı değilseniz, kitleleri ve onlardaki eğilimi örgütleyemezsiniz. İşçi direnişlerinde öne çıkan kimi bağımsız sendikaların bugün çok çeşitli alanlardaki direnişin muhatabı ve sözcüleri olmaları bu gerçeği gösteriyor.

Bugün devrimci sosyalistlerin dönem bakımından en temel stratejisi içe dönüklüğü yenmek ve kitlelerle daha güçlü buluşmak olmalıdır. Buna bağlı biçimde güç biriktirme ve hazırlık perspektifinde temel halka, kitlelerin ve onların mücadele eğiliminin örgütlenmesidir. Bu ise çözümün muhatabı olan, kitlelerin bağrındaki çelişkilerde mücadele odağı ve onun pratik öncüsü olan, pratiğiyle onlara yol gösteren bir kendini yenileme kuvvetiyle mümkündür.

Bir örgüt veya kadro, gerçeğine kavuştuğu anda, yani kitlelerin çelişkilerinin çözüm gücü, adresi olduğu andan itibaren kitleleri örgütler, kendi içinde nesnel yanlarıyla politik yabancılaşmayı yener.

Kitlelere uzaklaşmanın, politik yabancılaşmanın önüne geçmenin en temel ekseni, dün de bugün de insanların hayatında, mücadelesinde, umutlarında tuttuğunuz yerdir.

# Politik atılımı yükseltelim, partiyi büyütelim

**Komünist öncü, bir bütün tarihi ve devrimci politika deneyimiyle kitlelere hücum parolasıyla devrimci kitle çizgisinde derinleşmeye, politik atılımı yükselterek kitleler arasında siyasi varlık haline gelmeye, öncü partiden önder partiye yürüyüşün politika ve örgütte stratejik adımlarını atmaya çağırıyor.**

Siyasetin kendini ve şeyleri yönetmek olarak şekillendiği, bir çeşit özyönetim durumunu ifade ettiği komünal toplumun aksine, sınıflı toplumlarda siyaset bir sınıfın öteki üzerinde zora dayalı egemenliği, bunun iktidarsal yönetim biçimi anlamına gelir. Bu yönetme biçimi devlettir. Devlet sınıflı toplumda siyasetin merkezindedir, sınıfların karşılıklı konumlanma ve mücadeleleri de siyaseti üretir.

Lenin politikayı, "devlet işlerine, yönetimine, devlet faaliyetlerinin biçim, görev ve içeriğinin belirlenmesine karışmak, belirlemek" olarak tarifliyor. Politikanın bütün kanallarının ulaşacağı noktada devlet, devletle ilişkiler durur. Marks, bir sınıfın bir sınıfa karşı mücadelesinde bir sonraki hedefin egemenlik sağlamak olduğunu söylemiştir ki, bu sınıf mücadelesinin politik mücadeleye doğru, egemenlik mücadelesine doğru ilerleyeceği, gelişip derinleşeceği anlamına gelir. Yani, politika bir iktidar mücadelesidir ve özü devlet aygıtını kimin ele geçireceği sorunudur.

Politik mücadele iktidar mücadelesi olduğu kadar, ekonomik-demokratik mücadeleyi ve reformlar için mücadeleyi de içerir. Burjuva devleti yıkmayı toplumsal devrimin ilk hedefi olarak önüne koyan kuvvetlerin, işçi sınıfı ve ezilenleri ilgilendiren her türlü gelişmeye, devletin her adımına deyim uygunsu burnunu sokmasıdır. Devlet işlerine her türlü müdahale siyasal eylemin kapsamına girer. Politika ve politik mücadele amaç ve hedefler, mevzilenme planı, mücadele araç ve biçimleriyle yani strateji ve taktik doğrultusunda kurulum ve her politik hareket bir önderlik içerir. Politik mücadelenin en etkin önderlik ve yönetim aracı partidir. Partilerin önderlik tarzını işçi sınıfı ve ezilenlerin talepleriyle ilişkilendirir. Politik önderlik, tesadüfen yapılan bir politikayla değil, amaç ve görevler bütünlüğü, ulaşılmak istenen yer ve çözümlenmek istenen şeyin somutluğuyla şekillenir. Ana ilkeler, yönelimler ve amaçların açıklandığı bir programa göre hareket, politikanın zorunlu ilişkisi, politik önderliğin mecburi istikametidir.

Sosyalizm iddialı her parti ve örgütün 'varlık hakkı'nı belirleyen şey ilkin programı, sonra da politik hareket tarzıdır. Türkiye-Kürdistan coğrafyasındaki parti ve örgütlerin içinde buldukları koşullarının devrimci ihtiyaçlarına yanıt ver-



me, devrimci önderliği üstlenme iddiası ile şekillendiklerini söyleyebiliriz. Fakat modern revizyonist SSCB'nin çöküşü ile başlayan ara dönem sosyalizm iddialı her bir parti ve örgütü yeniden yapılanma zorunluluğuna tabi tuttuğu gibi; '60-'80 döneminin getirdiği Marksist yöneme ilişkin yapısal bozulmayı aşmak, '75-'80 döneminin stratejisiz devrimcilik, devrimci kendiliğindencilikle malul politik önderlik anlayış ve tarzını aşmak her bir parti ve örgütün sınavı olmuştur.

Bu koşullar altında gerçekleşen Birlik Devrimi devrimci bir yol arayışı, anlamlı bir önderlik girişimidir. Öncüleri ve tarihsel birikimiyle, iddiasıyla biriktir. Onun ürünü olan parti, her şeyden önce devrimci politik mücadelede yeni bir tarz yaratarak kendini gerçekleştirmiştir. Politik mücadelede yeni tarzın özü; '75-'80 döneminin devrimci kendiliğindenciliğinin eleştirisi, '71 devrimci hareketinin ve Kürt ulusal demokratik hareketinin devrimci iradiliğinin kavranması, "devrimi bekleme değil, devrimi örgütleme" iddiası ve yönelimidir.

Parti sınıf mücadelesinin bütün biçimlerini ilkesel olarak kabul etme, mücadele biçimlerinin en etkili bileşimini yaratma, her başkaldırıyı yaygınlaştırma ve iktidara yöneltme yönelimini yarattı. Halklarımızın her sorununu politik savışımı geliştirmenin basamağı kılmaya, emekçileri ve ezilenleri saflaştırıcı politik gündemler yaratmaya kilitlendi.

Politik hattını iki ülke, iki ulus gerçekçi üzerine inşa etti, devrimci stratejisini birleşik devrim üzerine oluşturdu. Daha en başta Türkiye ve Kuzey Kürdistan devriminin eşitsiz gelişimini, birleşik devrimi Türkiye'den ikinci devrimci cepheyi geliştirme göreviyle yanıtlama yönelimini ifade etti. Emekçi sol harekette ezen

ve ezilen ulus gerçekliğinin devrimci teori, program, strateji ve taktiklerde karşılığını bulması için kesintisiz ideolojik mücadele yürüttü, Kürt ulusal sorununa "emekçi çözüm", "sosyalist yurtseverlik" gibi kendi pratiğini geliştirdi.

Birliği devrimci hareketin mezhepçi, grupçu anlayışlarıyla mücadele temelinde örgütledi, emekçi sol hareketin '74-'80 döneminde kaybettiği iktidar perspektifini ve cepheleşme yeteneksizliğini tersine çevirmek için daha baştan cepheleşme ve birleşik devrimci önderlik yönelimine girdi. Emekçi sol hareketin faşizme karşı cepheleştirilmesi pratik politik yaklaşımı ve yöneliminin temel bir unsuru olageldi.

Parti tarzı her zaman işçi sınıfı ve ezilenlerin sorun, talep ve özlere bağlı politika yapmakta cisimleşti. Parti, kendi örgütsel varlığını amaçlaştırmış bir politik anlayıştan, takvimsellikten sınırlanmaktan, içe dönüklükten uzak oldu. Somut durumun somut politikasını yaptı. Bütün demokratik sorun ve talepleri, mücadeleleri toplumsal devrime, devrimci programa bağlama yönelimi içerisinde oldu.

Kadın kurtuluş mücadelesi ve kadınlar arasında devrimci faaliyetin geliştirilmesi konusunda önemli eşiklerden geçerek, kadın devrimi programı ve çizgisini kazandı. Kadın yapılanması ve eşit temsiliyet düzeylerini içeren, kadın komünistlerin parti yaşamındaki inisiyatiflerini güvenceleyecek örgütsel model ve hukukla yürümeyi başardı. Kadın partisi olarak şekillenmek ve kadın isyanının pratik militanı olarak konumlanmak partinin yönelimiyken, emekçi sol hareket içerisinde erkek egemen yaklaşımlarla mücadele temel ideolojik mücadele konularından biri olarak belirginleşti.

Komünist öncünün politika yapış

tarzındaki iradilik ve öncülük kavrayışı, öncü müdahale tarzının parlak örneklerinde kendini gösterdi. Partinin örgütlü güçlerinin harekete geçirilişine dayalı öncü müdahale tarzı, kitlelerin potansiyel enerjisinin uyarılması ve harekete geçirilmesini hedefledi. Politika yapış tarzı kendisi gibi düşünmeyen kitlelerle birlikte çalışmayı da içerdi, devrimci birleştiricilik özelliği, tüm antifaşist ve devrimci güçleri, işçi sınıfı ve ezilenlerin mücadeleci bölüklerini cepheleştirme yöneliminde karşılık buldu.

Belirli bir politik konu etrafında ve somut sonuç almak üzere güçlerin seferber edilmesi, devrimci enerjinin konu-hedef-zaman çerçevesinde belirlenmiş politik kampanyalarda odaklaştırılması da komünist öncünün politika tarzının karakteristik bir ögesi olageldi. Kampanyalar, politik mücadelede parti tarzının bütün unsurların toplandığı özgün mücadele pratikleri oldu. Tuzla tersanelerinde işçi katliamlarına karşı yürütülen kampanyadan, emekçi mahalleler ve işçi havzalarında kölelik yasalarına karşı yükseltelen bayrak yürüyüşüne, kadına yönelik şiddete karşı imza kampanyasından, Kobanê inşa kampanyasına, seçim meydanlarından barikat başlarına, ayaklanma günlerine uzanan tarihin her eşiğinde öncünün politik mücadele tarzının ayırt edici çizgileri devrimci pratikle verilir.

Komünist öncü bir bütün tarihi ve devrimci politika deneyimiyle kitlelere hücum parolasıyla devrimci kitle çizgisinde derinleşmeye, politik atılımı yükselterek kitleler arasında siyasi varlık haline gelmeye, öncü partiden önder partiye yürüyüşün politika ve örgütte stratejik adımlarını atmaya çağırıyor. Devrimci sosyalistler geleneklerinin 30. yılında "şimdi Atılım zamanı" derken daha büyük politik çarpışmaları başarıyla gerçekleştirmek için parti eylemini yükseltiyor.

Bugün faşist şeflik rejimi ve ezilenler cephesindeki saflaşmanın geldiği düzey devrimci politikadan, bütün talepleri her günkü politik mücadelenin gündemi yapmayı, buna dönük saldırılar karşısında birleşebilecek en geniş yığınları birleştirmek perspektifiyle politik özgürlük mücadelesini büyütmeyi bekliyor. O halde 30. yılımızda politik atılımı yükseltelim, yeni kavga yılını öncü partiden önder partiye yürüyüşün adımlarıyla mühürleyelim.

# Devrimci meşruluk bilinci

Devrimci mücadeleye inanmış halklarımızın beklentileri ve hayalleridir meşru olan. Kimilerinin yüz çevirdiği devrimci mücadelenin zorlu koşullarında, tüm cephelerde umudu ve inancı büyüten yoldaşlarımız ve onların göze aldığı bedellerle birlikte yüksüz devrimcilik yapanlardır meşru olan. Devrimci iddiadan ve öncülük misyonundan vazgeçmeyen iradedir meşru olan.

## Seda Baykan

Faşizmin ezilen emekçi kitleler üzerinde tahakkümü artırdığı, toplumsal mücadelenin nitelik kaybettiği, gerilediği, devrimci harekette iddia kaybının yaşandığı koşullardan geçmekteyiz.

Devrimci mücadele olanaklarının, potansiyelinin görülmediği, ezilen emekçi kitleler ve devrimci saflarda ideolojik savrulmalara yol açmaktadır. Tasfiyecilik dalgasının etkisiyle devrimcilik erozyonu yaşanmaktadır.

Ezenler ile ezilenler arasındaki uzun soluklu savaşımında zafer de yenilgiler de mevcuttur. Uzun vadede yenilememeye haline karşı; sabırlı, özenli ve kararlı bir duruş gerekmektedir. Geriye düşülen dönemler de savaşıma dahildir. Üstelik daha güçlü bir hazırlığı, daha fazla çalışmayı ve emeği örgütlemeyi gerektirir. Savaşım devam ederken saflardan kaçmanın ne anlamı geldiğini herkes bilmektedir.

Böylesi dönemlerde ideolojik kırılmalar, savrulmalar kitlesellik kazandığında, temelsiz, reformist fikirler "meşrulaştırılır".

'80 askeri faşist darbesi sonrası açığa çıkan "birey olamadık" argümanı günümüzde de yeniden parlatılmaktadır. Küçükburjuva aydın kibriyle birlikte, kolektif akıl ve devrimci iddiadan uzaklaşanlar, "benim fikrim, benim dünyam, benim hayatım" diyerek "ben" sevdasında kendini kaybetmeye başlar. Onun için, "ben" uğruna "bizi" çiğneyip gitmesinin hiçbir önemi yoktur.

Bu fikir öyle tehlikelidir ki, yıllarını illegal siyasal örgüt savunusuna adanmış, bu amaç uğruna yaşayanlar, 'kendilerine döndüğü anda' hızla legalize olabilmektedir. Sosyal medya mecralarında kamuoyunu bilgilendirme kaygısı, istemi nereden zeminini almaktadır. Eleştirilerini kendi zemininde yapmayı, partiye dair eleştirileri "özgürce" sosyal medyadan paylaşmak; kendi fikri etrafında kitle örgütlenme çabasıdır, örgütsüzlüğe çağrıdır, bozgunculuktur. Meşru değildir. Sosyal medyanın yarattığı legalize hayatlar reformist akımın bir özentsidir.

Bireysel kaygıların, korkuların, bencilliğin "meşrulaştırıldığı" koşullarda, faşizmin boyunduruğundan, olası ödenecek bedellerden, yıllara varan dava dosyalarından, "kendini" kurtaranın, soluğu açık denizlerde alması ve bunu yaparken kendi tarihine dahi gram saygı duymayıp giderken sosyal medyadan canlı yayın açacak ka-

dar yaptığı işi meşru görenlerin kitlesellik kazanmış olması, ideolojik kırılmanın boyutunu göstermektedir. Bu çürüme hali kesinlikle meşru değildir.

Tasfiyeciler dalganın kitlesel "meşruluk kazandırıldığı" zeminin biri; yönünü Avrupa'ya dönüp, mücadelenin olası risklerinden kaçarak, bireysel hayatını "garantilemek" ve bunun propagandasını yapacak düzeyde savrulmanın geldiği son noktadır.

İkincisi, ideolojik kırılma yaşayıp gitmeyi gururuna yediremeyip kalıp, kendinden memnun ve uzlaşma içinde kendini yaşatmayı meşrulaştırmaktadır. Gidenler kadar tahribat yaratan bu kalışlar da mücadele edenin enerjisini tüketmektedir.

Kendini tartıştırmamak, sınırlı devrimcilikle yetinmek, tatminkar devrimcilik, pratiğini yeterli görme, memurvari tarzda kolektif yaşamla ilişkilendirme, yerleşikliğin düzen kurması, konfor alanlarının dışına çıkmama, kendi sesini dinleyip dışındakilere duyarsızlaşma, mücadele olanaklarını kendine kullanma, kolektife, topluma, sınıfa karşı sorumluluktan kaçma halleri; yeni türeyen alışkanlıklar, hobiler, devrimcilik dışındaki her şeye "duyarlı olma" halleri, sürekli dinlenme, kendini dinleme halleri, sınırı olmayan sınırsız kafa tatilleri, yıllar sonra bir anda türeyen ana baba sevdası, kolektif aklın öne çıkması yerine kişilerin öne çıkmasının meşru görülmesi, hesap verme sorumluluğunun duyulmaması...

Bu yaklaşımlara karşı duranların sesinin cılız kalması, kırılanın kopmaması adına uzlaşmak, eleştirmemek, devrimci ortamlarda kendilerini yaşatmalarına izin vermek olmuyor mu? Bu yaklaşımın tasfiyeciliğe katkısı yok mudur?

Üçüncüsü, dün her şeyi göze alıp mücadeleden edenlerin, bugün en küçük ağrısını bile dinliyor oluşu, artan aşırı hastalanma halleri ya da bunların arkasına sığınarak kendini yaşatma halleridir. Dün baş edilebilen hastalıklar neden bugün gündemimizdir. Neden hastalığın bizi örgütlemesine izin veremekteyiz. Bu da kendini yaşatmanın bir başka biçimi değil midir? Aşırı kendini dinleme halleri, kitlesel bir şekilde rehabiliteye ihtiyaç duymak, uzun kafa tatillerine çıkmak normal midir?

Hüseyin Demircioğlu yoldaşın "gözetimden getirdikleriyle birlikte" ölüm orucu sürecinde tüm rahatsızlıklarına rağmen yoldaşların eğitim çalışmaları için kendini ortaya koyuşuyla bu pratikleri bir arada



düşünemiyorum. Erkut yoldaşın, hastane ve kitle çalışması arasında geçen son anlarını düşünüyorum. Kutsiyeye yoldaşın her anını örgütlü geçişi ve kolektifi düşünüyorum, Koray ve Şenol yoldaşları ve daha onlarcasını düşününce bu kendini yaşama ve yaşatma pratiklerinin hiçbir meşruluğu olmadığı açık değil mi?

Göz bebeğimiz gibi korumamız gereken illegal parti fikriyatının, sosyal medyaya mecralarında, "aşırı özgürlükçülük" adı altında teşhir edilmesine izin veremeyiz. Partiyi teşhire dönüşen yaklaşımlar, düşmana karşı partiyi zirhsız bırakmaya hizmet eder, meşru değildir. Bu yaklaşıma göz yummak da bilerek veya bilmeyerek tasfiyeciliğe hizmet eder.

Ezilen emekçi kitleler arasında; kapitalizmin geldiği düzey yoksullaşma krizinin etkisiyle kitleleri bireyselleşmeye, bencilleşmeye itmiştir. Bu durum, faşist diktatörün "kutsal aile" fikriyatını da eleştirip parçalayan pratikler açığa çıkartmıştır. Aile kavramından uzaklaşan bireysel yaşamların öne çıktığı günümüz koşullarında, devrimci saflarda terse doğru bir yönelim baş göstermektedir.

Devrimci yaşamı boyunca onlarca farklı görev ve sorumlulukla, tüm aile ve çevresinden uzakta, yaşamla ölüm arasında mücadele etmiş, zor koşullarda devrimciliği büyütmüş yoldaşların ya da fiili meşru mücadele hattında, devrimci mücadelenin gereklilikleri nedeniyle hayatın hiçbir dönemi aile ilişkileri gündemi olmayan yoldaşların bu dönemde aileye aşırı düşkünlükleri de anlaşılır değildir. Yıllarca bastırılan duyguların açığa çıkması gibi de yorumlanamaz. Dün hiç gündemi olmayan konuların bugün savunucusu olmak, duygularının kendini örgütlemesine izin ver-

mek, kendini dinleme, kendini yaşatmaya izin vermek doğru değildir.

Devrimci mücadeleyle kurduğu ilişki ile geleneksel bağları ve bireysel istekleri arasında henüz karar verememiş ve bu ikili gidiş gelişlerin, netleşmemenin yarattığı iç gerilim, isteksizlik, mutsuzluk, kendini devrimci ortamlardan yalıtma halleri, bu biçimiyle mücadeleye daha çok zarar vermektedir. Bu hal, insanlara karşı tahammülsüz ve gerilmiş yay zırhını giyip, kimsenin söz söylemesine izin vermeyen, kimsenin dokunmasına yanaşmayan tavırlar mücadeleye en çok zarar veren pratiklerdir.

Yaşamın sürdüğü tüm mücadele alanlarında, cephelerinde hangi zorlu koşullarda olursak olalım, kendini yaşamak ve yaşatmak için dayatmak meşru değildir. Bu tarz yaklaşımların zemininin oluşmasıyla uzlaşmak da meşru değildir.

Devrimci mücadelede ısrar etmek, meşruluk. Tüm zorluklara rağmen her türlü bedeli göze alarak devrimci kalımda ısrar etmek meşrudur. Korku, kaygı, umutsuzluk cenderesinde, ezilenlerin adaletinden, onun meşruluğundan, ona olan inancından yüz çevirmemiş olan devrimciler ve halklarımızdır meşru olan. Devrimci mücadeleye inanmış halklarımızın beklentileri ve hayalleridir meşru olan. Kimilerinin yüz çevirdiği, devrimci mücadelenin zorlu koşullarında, tüm cephelerde umudu ve inancı büyüten yoldaşlarımız ve onların göze aldığı bedellerle birlikte yüksüz devrimcilik yapanlardır meşru olan. Devrimci iddiadan ve öncülük misyonundan vazgeçmeyen iradedir meşru olan. Ezilen emekçi kitleleri, çevre çeper ilişkilerimizi, yoldaşlarımızı bu zeminde örgütlenmeye davet etmektir meşru olan.

## Atılım gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Çiçek:

# Atılım keşif koludur

Atılım gazetesinin ilk dönem genel yayın yönetmenlerinden İbrahim Çiçek, doğruyu söylemenin militan olmayı, bedel ödemeyi göze almayı gerektirdiğine işaret ederek, devrimci gazeteciliğin militan gazetecilik olduğunu vurguladı. Her dönem devletin saldırılarına maruz kalan devrimci, sosyalist gazeteciliğin kararlı bir devrimcilik gerektirdiğine işaret eden Çiçek, Atılım gazetesinin bütün kritik dönemlerde, devrimci, marksist leninist duruşun inşa edilmesinde keşif kolu olarak işlevini yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

**NADİYE GÜRBÜZ - ETHA**

**İSTANBUL-** Devrimci, sosyalist basın geleneğinde önemli bir yer tutan Atılım gazetesinin 30. yılı dolayısıyla ilk dönem genel yayın yönetmenlerinden İbrahim Çiçek ile yaptığımız röportajın ikinci bölümünde, militan, devrimci gazetecilik, Atılım gazetesinin kritik dönemlerde aldığı tutum, Atılım'a emek veren devrimciler ve ölümsüzlüğe yürüyen Atılım kahramanlarını, yazılı basılı gazeteye neden halen ihtiyaç olduğunu konuştuk.

Röportajın ikinci bölümünde Atılım gazetesi eski Genel Yayın Yönetmenlerinden İbrahim Çiçek sorularımıza şu yanıtları verdi:

### DEVİRİMCİ GAZETECİLİK KARARLI DEVİRİMCİLİK GEREKTİRİR

**Ana akım medya, bazı meslek örgütleri, sosyalist basını gazeteci olarak görmedi, militan, terörist vb. diye tanımladı, çoğu zaman ihbarcı-tetikçi bir rol oynadı. Bu yaklaşımlara dair değerlendirme yapabilir misin?**

Birçok defa yargılandık, ben de yargılandım. Bizi militan ve terörist görüyorlar. Başka nasıl görebilirler merak ediyorum. Çünkü, kim doğruyu söylese, kim eleştiri yaparsa yönetime kim itiraz ederse, kim gerçeklerin bilgisini halka taşırsa, kim halkın dertlerini yazarsa, kim direnişi, grevi, işçinin halini yazarsa o terörist oluyor. Terörist olmak için sadece düzene biraz karşı çıkmak, eleştiri yapmak, iktidara karşı gelmek yeterli.

### GAZETECİLİK YAPACAĞSAK MECBUREN MİLİTAN OLACAĞIZ

Devrimci gazetecilik; bedel ödemeyi göze alan, kararlı devrimcilik gerektiren bir şey. Gözaltı var, ev, büro baskını, tutuklanma, işkence var. Bütün bunlara rağmen devrimciler örgütlü olacak, devrimci basın örgütlü olacak ve gerçekleri söylemeye devam edecek. Ve halka onların çıkışının devrim olduğunu anlatmaya devam edecek. Ancak sosyalizmin işçileri, emekçileri, kadınları kurtuluşu götürebileceğini söyleyecek. Hele kadın

kurtuluş mücadelesi ile ilgili konuşacak, kadınların özgürlüğünü savunacak. Bunların üzerine şimşekler, ateşler yağacak tabii ki, başka bir şey olmaz. O zaman biz gazetecilik yapacaksak mecburen ve kaçınılmaz olarak militan olacağız. Çünkü doğruyu söylemek, militan olmayı, bedel ödemeyi göze almayı gerektiriyor.

### DEVİRİMCİ BASIN EN ÖNDE YÜRÜYEN KEŞİF KOLUDUR

Sınıf mücadelesinin bir cephesi oluyor basın, gazetecilik. Gerçek bilginin işçilere, emekçilere, kadınlara, değişik uluslardan insanlara götürülmesi sınıf mücadelesinin önünü açan önemli bir yönü üstelik. İşçilerin, emekçilerin, kadınların mücadelesini bastırmak isteyen egemen sınıf, faşist iktidar onun en önde yürüyen kollarını kırmaya çalışıyor. Basın da en önde yürüyen keşif kolu, dolayısıyla o kolu kırmak, yönsüzleştirmek, ezilenlerin, emekçilerin bilgiden, birleşebilecek zeminlerden yoksun olmasını süregelenleştirmek onların görevi oluyor.

Evet biz militan gazetecileriz. Bu militan çizginin, devrimci geleneğin ilerletilmesi lazım. Atılım, 30 yıllık tarihinde kırmızı bir nehir yatağı gibi militan gazetecilik yapmış, militan gazeteciler, güçlü devrimciler, düşünce ve eylem insanları yetiştirmiştir. Bu doğru bir hattır.

### TÜRK VE KÜRT İŞÇİLERİN KARDEŞLİĞİ ÇİZGİSİ

**Atılım en kritik anlarda nasıl tutum aldı, nasıl bir yayıncılık yaptı? Atılım'ın ideolojik ve politik duruşunu nasıl tanımlarsın?**

Türkiye'nin 30 yıllık dönemdeki en önemli sorunu Kürt ulusal kurtuluş mücadelesi, Kürt halkının politik özgürlük, kendi kendini yönetme hakkı için yürüttüğü mücadeledir. Türk işçi ve emekçilerinin, Türk ezilenlerinin de en temel sorunu, politik özgürlükten yoksun olmaktır. Yani örgütlenme, propaganda-ajitasyon özgürlüğünün olmamasıdır. Atılım'ın bu kritik sorundaki tutumu çok bellidir. Bir yandan sosyalist perspektifi

koruyacaksınız, marksist görüş açısını koruyacaksınız, bir yandan da ulusal demokratik hareketle birlikte saflaşacak, ulusal hareketi, Kürt ulusunun ulusal demokratik haklarını çok güçlü bir şekilde savunacaksınız. Bu aynı zamanda Türk işçi ve emekçilerinin enternasyonalist görüşüyle eğitilmesi demektir. Türk işçisiyle, Kürt işçisinin sınıf kardeşliğinin kurulması çizgisidir. Burada biz öncelikle sosyal şovenizmle mücadele çizgisinin çok hayati olduğunu söylemiş oluyoruz. Diğer yandan Kürt ilkel milliyetçiliği vardır onunla da mücadele ediyoruz ama birinci sorun diğeridir.

### SOSYALİST YURTSEVER ÇİZGİ

İkincisi, Kürdistan açısından da sosyalist yurtseverlik çizgisinin geliştirilmesine Atılım'ın katkısı olmuştur. Kürdistan'da daha sonra Azadî çıkmıştır, yoldaşların çok önemli çabaları olmuştur bu çizgiyi geliştirmede.

İki tür eleştiri almıştır bu bahiste; Kürt milliyetçilerinden gelen bir eleştiri. Bu daha az önemli. Onlar, "Türk solu" diye genel bir tanım yapıp, çuval içine Atılım'ı atmaya çalışmışlardır, hala da bunun örnekleri çıkar karşımıza. Diğer, emekçi sol hareket Atılım'ın geliştirdiği çizgiyi yurtsever hareketin kuyrukçuluğu ile mahkum etmeye çalışmıştır. Fakat bu Atılım'ın kendi çizgisidir. Çünkü Atılım işçilerin birliği görüşüyle hareket etmektedir ve Kürt işçisiyle Türk işçisi ancak, Türk işçisi Kürt işçisinin bütün ulusal haklarını kabul ederse, sınıf kardeşi olarak birleşebilirler. Yoksa Türk burjuvazisi, Kürt burjuvazisi onların sınıf birliğini önleyecek bin tane araca sahip olabilir. Bu, çok kararlı bir çizgidir.

### DEVİRİMCİ YENİLENME

Mesela çok kritik konulardan biri de devrimci yenilenmedir. Atılım kendisi de yenidir ve devrimci yenilenme çizgisi üzerinde durmuştur, bütün yenilenme hattını korumuştur. Bu dönemin en önemli olaylarından biri Gezi direnişi, Gazi direnişidir. Gazi direnişinde Atılım



siperlerdedir. Gazi Mahallesinde başkaldıran halkın başkaldırısını her yere taşımaya çalışan ve çağıran da odur. Ya da Gezi direnişinde en önde Atılımcılar herkesle birlikte mücadele etmiştir ve yargılanmışlardır.

En önemli olaylardan biri Rojava Devrimidir. Bütün bir Arap Baharı ve devamı olan şeylerdir. Rojava Devrimindeki tutumu bellidir, bunun bütün bir Türk işçileri, emekçileri, ezilenler, gençler ve kadınlar tarafından anlaşılması için büyük çaba sarf etmiştir. Nitekim Atılım gazetesinin değişik çalışanları Rojava'da hayatlarını ortaya koymuştur.

### KADIN KURTULUŞ MÜCADELESİNDE ÖZELEŞTİRİ VE YENİLENME

Kadın kurtuluş mücadelesine bakalım. Hem bir yandan yenilenme çizgisini, dar görüş açısını aşmak anlamında Atılım hayati önemdedir. Hem yeni bir çizginin kuruluşu, özeleştirisi ve yenilenme çabası bakımından kendisini ortaya koymuştur. Devrimci hareketin kadın özgürlük mücadelesine bakış açısının dönüşümü bakımından yürüttüğü eleştiriler, yaptığı tartışmalar, verdiği destek çok önemli ve değerlidir. Ya da Atılım gazetesi korona salgını koşulları altında sokağa çıkma, direnme çağrısı yapmıştır.

### ATILIM BİR TARİHTİR

2004 NATO toplantısı döneminde de bunu yapmıştır. Yani, Atılım bütün kritik sorunlarda devrimci bir duruşun, marksist leninist duruşun ortaya çıkarılması, bu duruşun inşa edilmesi konusunda bir keşif kolu, denizci feneri olarak işlevini yerine getirmeye çalışmıştır ve bence başarılı olmuştur. Bir sürü eleştiri de yapılabilir. En nihayetinde 30 yılın genel

## atılım – röportaj

tablosunu söylemiş oluyoruz. Dolayısıyla oradan da baktığımızda bu 30 yıl başarılı bir birikimi temsil eder. Atılım bir tarihtir. Çok zengin bir tarihtir. Orada devrimci hareketin 30 yılda geçtiği aşamaları görebiliriz.

### HAPİSHANEDE ATILIM'I TEMSİL EDEN İKİ KADIN VAR, FİGEN VE HATİCE

**Şimdi de biraz Atılım'a emek veren devrimcileri, ölümsüzlüğe yürüyen kahraman Atılım emekçilerini konuşalım...**

Figen Yüksekdağ, Atılım gazetesinin editörlerinden biriydi. Önemli katkıları oldu. Atılım gazetesinin de ona önemli katkıları oldu. Gördüğünüz gibi Figen, siyasi bir figür olarak Kürdistan ve Türkiye devrimci hareketinin yol almasında kişisel rol, sorumluluk üstlendi.

Birlikte hapis yattığımız Hatice yoldaş bir devrimcidir, haksız komplocu bir cezaya çarptırıldı. Hatice Duman hapisliği süresince Atılım'ı, sosyalist kadın mücadelesini destekledi, Sosyalist Kadın'a yazdı, çok önemli katkılarda bulundu. Bizim içeride Atılım'ı temsil eden iki kadın temsilcimiz var. Biri Figen, biri Hatice. Selamlarımızı gönderiyoruz.

Alp içeride. Alp, emeği geçen bir arkadaşdır. Mücadeleci bir arkadaş olarak hapishanede direniyor.

### ZEYNEL GENÇ BİR FİDANDI

Ölümsüzleşen yoldaşlarımızdan bahsettiğimizde aklıma ilk Zeynel geliyor. Zeynel, çok genç bir yoldaşımızdı. Talihsiz bir şekilde kaybettik kendisini. Bir genç fidandı. O aklımızdan hiçbir zaman çıkmadı. Ve biz her zaman Atılım bürosunda onun resmine özel bir yer ayırırız.

Hasan Üzüm, Emeğin Bayrağı'ndaki arkadaşlardan birisiydi. O Vedat Aydın'ın cenazesine Adana'dan giden 5 kişilik ekiple birlikte, biraz da karanlık, aydınlatılmayan bir trafik kazasında yaşamını kaybetti. Adana'da örgütlüyordu Atılım'ı, çok iyi bir devrimci, çok iyi bir halk insanıydı.

### BİZİMLE YOLUNU AYIRANLARIN EMEKLERİNİ DE GÖRÜYORUZ

Bizim geleneğimizde daha başka devrimci yoldaşlarımız da var, onların hepsini buradan hatırlatmak istiyorum. Mesela Sultan Seçik, Ali Toprak, Ziya. Ziya, Atılım'a her zaman yazmış, desteklemiş bir arkadaşdır ama yolunu ayırmış bir arkadaşdır. Sultan da, Ali Toprak da bizimle yolunu ayırdı. Hatta şehitlerimizden Özgür Tektaş var, Atılım'da birlikte

çalıştık, sonra yurtsever oldu gerillaya katıldı, Medya Savunma Alanlarında şehit düştü. Bizimle yollarını ayıranların emeklerini de görüyoruz.

Bazen de Atılım'a sessizce katkıda bulunmuş insanlar var. 10. yılda hatırlayacaksınız, yerin yedi kat altında dedikimiz, bizi gazete dağıtarak ya da imzalı-imzasız, mahlasla yazarak destekleyen arkadaşlar da var. Bunların hepsini tanımıyoruz da zaten, yazılarından biliyoruz. Bunların katkıları çok büyük, çok değerli, bunları da anımsamamız gerekiyor.

### SİBEL YOLDAŞ ATILIM'DA VE GERİLLADA YAŞAMINI ORTAYA KOYDU

Bizim kahramanlarımız deyince Sibel Bulut, yazı işleri müdürlüğünü yaptı Atılım'ın. Bir kadın olarak da çok özel bir yerde duruyor. Sibel, Atılım'da yaşamını ortaya koymuştu sonra gerillada yaşamını ortaya koydu ve bize mücadelenin her cephede, her şekilde yürütüleceğini anlatmış oldu. Devrimci tercihlerle bunu yaptı ve biz o tercihlerden esinlendik, bizim için kılavuz oldu.

### ŞENOL YOLDAŞ ROJAVA'DA DAİŞ'E KARŞI SAVAŞTI

Şenol Sağaltıcı yoldaş, Atılım'ın müdürlerinden birisiydi. Arap halkından bir yoldaşımızdı. Rojava'ya gitti ve Arap halkından bir marksist leninist devrimci olarak Rojava Devrimine katıldı. Bir sağlıkçı olarak inanılmaz katkılarda bulundu devrime. Devrimin ona daha çok ihtiyacı vardı, ama o DAİŞ'e karşı savaşa katılmak istedi ve katıldı. Çok başarılı bir şekilde savaştı, orada gazi oldu. Ayaklarını iyileştirmek için harcadığı çabayı ve azmini ve iyileşmesinin, çok ağır durumunu düzeltmeyi başarmasının da devrimci azmi ile ilgili olduğunu söylüyorum. Hain bir tuzağa düşürüldü yoldaşlarımız, böylece sonsuzluğa yürüdü.

### BAYRAM NAMAZ SİMGEMİZ

Bayram Namaz bizim simgemiz. Çok değerli bir Atılım çalışanı, her düzeyde Atılım'ın görevlerini yerine getirmiş Kürt bir komünist. Bir sosyalist yurtsever. Atılım onun için bir staj alanı gibi de başlamış ama Atılım'da aynı zamanda yayın çizgisinin sorumluluğunu üstlenmiş yoldaşlarımızdan birisi. O hazırlıkla da Kuzey Kürdistan'da Azadî'yi çıkartmış, önderlik etmiş yoldaşımızdan birisi. Basın aleminden koptuktan sonra da devrimci mücadeleye devam etmiş ve hem bir örgütçü hem bir siyasi önder olarak, Rojava'da marksist leninist çizginin gelişme-

sinin önderi olarak çok büyük katkılarda bulunmuştur.

### ATILIM KOLEKTİF BİR EĞİTMENDİR

Biz bu yoldaşlarımızın hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz. Atılım gerçekliği, Atılım tarihi ile gurur duyuyoruz, göğsümüz kabarıyor. Onun yetiştirdiği devrimciler bu yoldaşlar. Ama Atılım'ın aynı zamanda gazete olarak taşıdığı düşüncelerle devrimcilerin, sosyalistlerin eğitimlerine muazzam katkıda bulunmuş, kolektif bir eğitmen gibi yürümüştür.

### KİTLELERİ ÖRGÜTLEMELİK İÇİN YAZILI BASILI BİR ARACA İHTİYAÇ VAR

**Yazılı basına gerek yok, çağ değişti, internet var, dijital medya var değerlendirmeleri hayli yaygın. Ancak Atılım basılı olarak yayın hayatını sürdürüyor. Sence Atılım basılı yayın olarak hala gerekli mi?**

Geçtiğimiz haftalarda ICOR'un düzenlediği Lenin semineri vardı. Ben de Marksist Teori yazarlarından biri olarak Lenin'in yöntemi ile ilgili sunum yaptım. Seminere katılan değişik ülkelerden devrimcilerle tanışma fırsatı buldum. Rusya'dan gelen genç devrimciler vardı. Onların sorduğu sorulardan bir tanesi şuydu. "Biz Rusya'da internet kullanmakta zorluk çekiyoruz, kontrol ve baskı çok fazla. Dışarıdan gazete çıkarmak ve Rusya'ya götürmek istiyoruz. Acaba Türkiyeli Kürdistanlı devrimciler bize yardımcı olabilirler mi?" dediler.

Almanya'da Komünist İnşa örgütü var. Bunların 10 yıldır internet sitesi var, epeyce de izleyicisi var. Geçen gün bu arkadaşlarla karşılaştık, "Biz gazete çıkartıyoruz. Bizim siteyi bayağı takip eden var ama kimseyle ilişkilenebiliyoruz. Siteye insanlar girip çıkıyorlar ama onlarla bir yere gidemiyoruz. Dolayısıyla bizim bir araca ihtiyacımız var" dediler.

Basılı gazetenin, baskı sayısı ve dağıtım açısından görece azalmanın olduğu söylenebilir. Çünkü internet, dijital medya olayları günü gününe, saat saat takip etme, tavır alma imkanı sunuyor. Bu haber akışı ve siyasi gidişat açısından önemli. Bunun önemini hafife almak çağın teknolojisine ters düşen bir şey olur. Fakat bu tekniğin en geliştiği, en yaygınlaştığı yerlerde bile hala günlük, haftalık, aylık yazılı basılı gazeteler var.

Şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bir araç ya gereksiz hale gelir ya da o aracın yerine yeni, daha etkin bir araç koyabilecek koşullar oluşur, o zaman o araç

tartışılabilir. Marksist leninist, devrimci, emekçi sol hareketin basılı gazete çıkarılmaması tartışması bana lüks gözüküyor. İşçi sınıfını, emekçileri, gençliği, kadınları örgütlemeye uygun araçlar olmalı. Bundan daha elverişli bir araç var mı? Sizin doğrudan hedef kitlenize ulaşmanız, temas etmeniz, bir örgütsel çalışma, ideolojik etki ilişkisi yürümeniz için daha etkin bir araç ben göremiyorum. Daha yaygın siyasi örgütlenmeler olsa bile, bu siyasi örgütlenmelerin elinde bir araç olmalı.

İçerik formatı değiştirilebilir. Haberliliği azaltılabilir, propaganda niteliği yükseltilebilir, işlevi yeniden tarif edilebilir gazete ve dergilerin; ama pratik çalışmanın aracı olarak, falan semtteki bir sosyalist sempatanın elinde Atılım gibi bir araç varsa ajitatörlük, propaganda-cılık yapmış olur. Atılım'ı götürüp tartışarak, etkileşime girerek örgütçülük de yapmış olur. Bunun yerini alacak bir şey var mı? Bence yok.

### ELİMİZDEKİ ARAÇLARI PASİFİZE EDERSEK TASFİYECİLİK OLUR

Yeni araçlar, biçimler, bunların etkin bir şekilde kullanılması tabii ki tartışılmalı. Bu araçların birbirini tamamlayacak senkronizasyonu, koordinasyonu tabii ki tartışılmalı, yol ve yöntemler aranmalı. Ama elimizdeki araçları sınırlandırarsak, pasifize edersek gerçekten tasfiyecilik olur. Onun yerine koyacak bir şeyiniz de yok. Sadece boşluk. Boşluğun yaratacağı çözümler ve dağılma olur, başka bir şey olmaz.

### 30. YILDA HERKES 30 ATILIM DAĞITMALI

**Atılım okurlarına bir çağrınız var mı?**

Atılım okumak bence ayrıcalıktır. Aydınlanmak, bilinçlenmek, devrimci duygular, düşünceler edinmek bakımından çok hayattır. Atılım bir kimlik, 30 yıllık bir tarih. Atılım okurları için gerçekten bir onur kaynağı, bundan güç alabilirler. Atılım'a sırtlarını yaslayarak bir kimlik kazanabilirler. Ne yapmalılar? Atılım'a sahip çıkmalılar. Atılım onlar için var çünkü. Yazarak, okuyarak, dağıtarak sahip çıkmalılar. Atılım bürolarını ziyaret edip, "Sizi destekliyoruz yoldaşlar" diyerek sahip çıkmalılar. Mektup yazmalılar, kendi çevrelerinde Atılım'ı tanıtmalı ve dağıtmalılar. Atılım çevreleri oluşturmalılar. Kadın, genç, erkek, işçi herkes bunu yapabilir. 30. yıl vesilesi ile herkesi 30 Atılım dağıtmaya çağırıyor, başarılar diliyorum.

**Varyos Gazete Dergi adına Yazı İşleri Müdürü:** Tülin Gür  
**Yönetim Yeri:** Aksaray Mah. Müezzın Sok. İlhan Apt. No: 12/1 D:7 Fatih/İSTANBUL  
**Tel:** (0212) 529 15 94 **Faks:** (0212) 529 06 75  
e-mail: gazeteatilim@gmail.com  
Yayın Türü: Yaygın Süreli

**Basıldığı Yer:**  
Kuzey Veb Ofset San. Tic. Ltd. Şti.  
**Adres:** Tayakadın Köyü Yassıören Cad. No: 75/1 Arnavutköy/İstanbul  
**Tel:** (0212) 682 61 62

**Posta Çeki Hesap No:**  
Varyos Gazete Dergi  
17629956  
**Türkiye Abonelik:**  
100 TL (1 yıl)

**Almanya/Frankfurt:**  
avrupaatilim@hotmail.com  
**İngiltere:** Ali Akgül  
atilimuk@hotmail.com  
Tel: 00447956078533

**İsviçre:** S. Göl,  
isvicre\_atilim@hotmail.com  
**Fransa:**  
fransaatilim@hotmail.com

# Atılım okurları İzmir'de piknikte buluştu

## 'Bu tarihi birlikte yarattık'



► **İZMİR** - Gazetemizin 30. yılında başlattığımız "Şimdi Atılım zamanı" kampanyası kapsamında İzmir'de piknik düzenlendi. Okurlarımızın buluştuğu piknikte, devrim ve sosyalizm mücadelesinde, emperyalizme ve siyonist İsrail'e direnen Lübnan ve Filistin'de ölümsüzleşenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

### ÇEPNİ: KATLEDİLEN HİZBULLAH LİDERLERİNİ ANIYORUM

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Parti Meclisi (PM) üyesi Murat Çepni, Lübnan'a yönelik İsrail'in işgal saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu, bölgenin kan deryasına döndüğünü, emperyalistler, siyonizm, bölge gerici devletleri ve faşist iktidarların ezilen halklara yönelik kapsamlı bir katliam ve soykırım politikası yürüttüğünü söyledi. Siyonist İsrail'in saldırılarında katledilen Lübnan Hizbullah'ı lideri Hasan Nasrallah ve önder kadrolarını anan Çepni,

emperyalizme ve siyonizme karşı tutarlı mücadele yürütenlerle yan yana olmanın önemine vurgu yaptı.

### 'ATILIM BÜYÜK BİR DAVANIN SÖZCÜSÜ'

Söz, eylem özgürlüğünün olmadığını hatırlatarak sosyalist basının önemine işaret eden Çepni, "Atılım sadece bir gazete değil, büyük bir davanın, mücadelenin sözcüsü. 30 yıllık tarihinde büyük mücadeleler yürüttü, büyük bedeller ödedi. Bu coğrafyada emek, demokrasi, özgürlük, adalet, devrim ve sosyalizm mücadelesinin bayrağı haline geldi. Bu tarihi yaratan yapıcılar, iradeyi selamlıyorum. İyi ki Atılım'ı yaratan irade var. Ve iyi ki bizler bu iradenin parçasıyız. Tüm işçi ve emekçilere, halklara 30. yılımız kutlu olsun" diye konuştu.

### GÜRBÜZ: MİLİTAN BİR GAZETECİLİK YAPTIK

Ardından Atılım gazetesi adına Nalaye Gürbüz söz aldı. Atılım gazetesinin

30 yıl önce yan yana gelen devrimci sosyalistlerin, komünistlerin geçmiş deneyimlerini birleştirerek mücadele birikimi yarattığını söyleyen Gürbüz, "Militer bir gazetecilik yaptık bu 30 yıl içinde. Çok sayıda devrimci, komünist yetiştirdi. İşçiler, emekçiler, kadınlar, LGBTİ+lar, ezilen halklar, Kürt ulusunun mücadelesi bakımından çizgi devrimciliğini sürdürdü gazetemiz. Halen daha bunu yapmaya çalışıyor" dedi.

30. yıl çalışmalarının önemine dikkat çeken Gürbüz, Atılım okuma ve okutma, faşizmi yıkma mücadelesine katkı sunma çağrısı yaptı.

### 'ÖLÜMSÜZLEŞEN ATILIM EMEKÇİLERİ YOL GÖSTERİYOR'

Atılım gazetesinin yetiştirdiği ve Atılım'a emek veren Zeynel Yeşil, Bayram Namaz, Şenol Sağıaltıcı ve Kutsiye Bozoklar'ın da aralarında bulunduğu ölümsüzleşen devrimcileri anan Gürbüz, "Onlar hem Atılım'ın çizgi devrimciliğini sürdürmesinde hem de Atılım'ın müca-

delesinin başka alanlara taşınmasında çok önemli bir misyon üstlendiler. Bizim de nasıl bir yolda yürümemiz gerektiğini gösterdiler. Daha güzel günleri görebilmek ve daha güzel günlerde yan yana gelebilmek için mutlaka çoğalmaya, fikirlerimizi kitlelerle buluşturmaya, onları da aramıza katmaya ihtiyacımız var. 30. yıl çalışmamız buna vesile olmalı. Daha çok kadınlara gideceğiz, daha çok işçilere gideceğiz, daha çok ezilenlere gideceğiz" dedi.

### 'BU TARİHİ HEP BİRLİKTE YARATTIK, TARİHİMİZE SAHİP ÇIKALIM'

Gürbüz son olarak, "Bu tarihi hep birlikte yarattık. Bu tarihin içinde hepimizin emeği var. Kendi emeğimize, tarihimize sahip çıkmalıyız" çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından piknik hataylar, horonlar, yarışmalar, türküler ve marşlarla devam etti. Piknikte, ESP'nin 27 Ekim tarihinde yapılacak kongresine katılım çağrısında bulunuldu.

## Atılım 30. yılında mücadeleye çağırıyor

► **İSTANBUL** - Gazetemizin 30. yıl çalışmaları sürüyor. Sosyalistler, Maltepe'de Atılım gazetesinin "Filistin... Lübnan... Siyonist terör yayılıyor" manşetli 186. sayısını halka ulaştırdı.

Konuşmalarda "Atılım gazetesi, 30 yıldır işçi sınıfı ve ezilenlerin mücadelesini yazıyor. Atılım gazetesi, 'KYK yurtlarında ölmek istemiyoruz' diyen gençleri yazıyor. Atılım gazetesi, 'erkek şiddetiyle ölmek istemiyoruz' diyen kadınları yazıyor. Atılım gazetesi, Filistin'de Lübnan'da direnen halkları yazıyor" denildi.

AKP-MHP iktidarının Filistin halkı için timsah gözyaşları dökerken

işgalci İsrail'le ticari ilişkilerini sürdürerek soykırıma ortak olduğunu vurgulayan sosyalistler, "Siyonist terör yayılıyor" diyen Atılım'ın ezilen halkların, direnişin sesi olduğunun altını çizdi.

Gezi direnişinde ana akım medya penguen belgeseli gösterirken Atılım emekçilerinin direnişin içinde, barikat başlarında haber takibi yaptığını, direnenleri yazdığını kaydeden sosyalistler "Atılım, sömürülen işçilerin, kadınların sesidir, üniversitelerde paralı eğitime karşı mücadele eden öğrencilerin gazetesidir. Atılım, 30. yılında işçileri, emekçileri mücadeleye çağırıyor" ifadelerini kullandı.

### TUZLA'DA İŞÇİLERE ATILIM BİLDİRİLERİ DAĞITILDI

Gazetemizin 30. yılı dolayısıyla çıkarılan bildiriler Tuzla'da işçilere ulaştırıldı. Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyeleri, İçmeler'de işçilere seslenerek, "Faşizmi yıkmak için şimdi Atılım zamanı" başlıklı bildirileri dağıttı.



## Gazetemiz Erzincan ve Dersim'de...

► **ERZİNCAN/DERSİM** - Atılım gazetesi, 30. yıl kampanyası kapsamında Erzincan'ın Çağlayan ve Dersim'in Pülümür ilçesinde okurlarına ulaştırıldı.

Kahve ve esnaf ziyareti yapan sosyalistler "Atılım gazetesi, 30 yıldır tüm baskılara, saldırılara, tutuklamalara rağmen kesintisiz şekilde sizlere ulaşmaya devam ediyor. İşçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, kadınların, gençlerin, emeklilerin, işsizlerin sesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Emekçi halkımızın sosyalist basına sahip çıkmasını, dayanışma içinde olmasını istiyoruz" dedi.

Sosyalistler, Ortadoğu'da süren savaşa karşı ses yükseltme ve devrimcilerin saflarında örgütlü mücadeleye katılma çağrısı yaptı.